



Inleidend woord : Na Pasen

Met Pasen breekt de kerk uit in gejubel. Als van een overwinningsroes. "Halleluja, halleluja, U zij de glorie, verrezen is, verrezen is" spreken van grote vreugde. Zelfs de woorden "want het paaslam is voor ons geslacht", die klinken in de eucharistie, hebben een triomfantelijke klank. Het is volbracht, het verlossingswerk is voltooid. Maar, toch heerst angst en klinkt er twijfel bij de leerlingen.

Een beetje oneerbiedig misschien, zou je kunnen zeggen: "voor Jezus zit het werk erop, maar voor ons begint het pas". Het tijdperk van de Geest, de tijd van geloof. En geloof blijkt, ondanks de jubel, niet vanzelfsprekend. Het moet gevonden worden en zich ontwikkelen, juist in twijfel. Nu komt het erop aan of wij, in de wereld levend, geloven wat ons is geopenbaard.

De apostel Tomas staat symbool voor dit tastend en aarzelend geloof. Hij gaat niet zonder meer af op wat zijn broeders zeggen. Hij wil door zijn ogen en door zijn handen overtuigd worden. Je zou kunnen zeggen dat hij zoekt naar concrete aanknopingspunten voor zijn geloof. Het is opmerkelijk dat hij daarbij verwijst naar de wonden van Jezus. De echtheid van de verrezen Jezus koppelt hij niet aan het intacte lichaam, alsof er niets mee gebeurd is, maar juist aan het leven van dit gebroken en aangetaste lichaam. Meer dan een verrijzenis in een nieuw en onaangetaast lichaam is het door marteling en dood getekende lichaam van Jezus voor hem een "levend en overtuigend" bewijs van verrijzenis. Ik vind dat prachtig.

Op die manier benaderd is opstanding niet het uit dit leven worden weggevoerd of teruggebracht naar een ongerepte staat. Opstanding draagt de tekenen van een geleefd leven. Dit geeft precies de weerbarstigheid aan van een opstandingsgeloof. Het is geen idealistisch gespiritualiseerd perspectief. Maar de verwachting die het geloof schenkt aan een geleefd bestaan, juist getekend door alles wat dit leven met zich brengt. En dit levende geloof is niet vanzelfsprekend. Het wordt beproefd, bevraagd, betwijfeld en...volgehouden. Het staat onder druk van de weerbarstigheid van onze werkelijkheid, van de argumenten van het verstand, van de ervaring van teleurstelling en eenzaamheid. Van alle gebeurtenissen die in ons leven littekens achterlaten. En het zijn die littekens die door Gods Geest en liefde worden aangeraakt. Opstandingsgeloof is nooit goedkoop.

Daarmee wil ik niet en nooit het lijden rechtvaardigen. Alsof wij zouden moeten lijden om het leven te verwerven. Dat zij verre van mij. Wel zeg ik dat ons geloof zich afspeelt in de dynamiek van onze levenservaringen en de gebeurtenissen in de wereld. En dat ons geloof zich daarin ontwikkelt, bevraagd wordt en beproefd wordt. Waardoor ons geloof nooit vanzelfsprekend kan zijn. Dat is geen teken van ongeloof, maar van een geloof dat blijft zoeken naar zijn grond. En dat die grond vindt in het vertrouwen dat onze God een God van leven is, ook, en misschien wel juist, voor hen wier leven geschonden is.

rector Ward Cortvriendt

KERKDIENSTEN LEBUÏNUSKAPEL

Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

*Elke 1^e zondag van de maand houdt de Evangelisch-Lutherse Gemeente kerkdienst met H. Avondmaal in de Lebuïnuskapel: in de kerkdienst van **gemeentezondag 1 mei 10.30 u** is ds. Frans Wiersma de voorganger, en de zang van de cantorij staat onder leiding van cantor Gerrit Baas.*

Kerkdienst zondag 8 mei 10.30 u
Eucharistieviering Vierde Zondag van Pasen (C-jaar)

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Lector : Marjolein Driesen
Cantor : Alp Buitelaar en André Zandbelt
Koster : Heima Sleurink
Collectes : 1^e OKK-Ned + Statie 2^e Missie St. Paulus
(*digitaal overmaken heeft de voorkeur*)

Kerkdienst zondag 22 mei 10.30 u
Eucharistieviering Zesde Zondag van Pasen (C-jaar)

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Lector : Nynke van Genderen
Cantor : Toon 't Hoen en Alp Buitelaar
Koster : André Zandbelt
Collectes : 1^e OKK-Ned + Statie 2^e Statie Twente
(*digitaal overmaken heeft de voorkeur*)

De uitnodiging van de Evangelisch-Lutherse gemeente

In een separate mail hebt u in april de uitnodiging ontvangen van de Evangelisch-Lutherse Gemeente rond de Lebuïnuskapel om hun gemeentezondag 1 mei a.s. mee te komen vieren. Aansluitend aan de viering is er een maaltijd in de voorzaal van de kapel. Daarna brengen de deelnemers een bezoek aan de bijzondere synagoge in Enschede, alwaar een rondleiding wordt verzorgd met koffie en boterkoek na. Er zijn geen kosten aan verbonden. Deelnemers dienden zich tot en met 28 april aan te melden. Contactadres: dhr. Gerrit Baas : baas.gerrit@hetnet.nl

André Zandbelt

De dagen van ons leven

Op 1 mei is Anneliese Temnitzer jarig. Door omstandigheden hebben we haar al een poos niet gezien en we wensen haar een gezond nieuw levensjaar. Op 6 mei viert Liesbeth Wisselo een mooi kroonjaar, zoals ook haar dochter Tjitske, zij het een stuk jonger, op 17 mei. Johan de Kooker hoopt op 7 mei zijn verjaardag te vieren en Nynke van Genderen is op 8 mei jarig. Op 11 mei is Toon 't Hoen jarig en dan zijn we weer even oud. Op 17 mei verjaart Wim Verheul en op 28 mei is Mieke Cortvriendt jarig. We feliciteren allen hartelijk en wensen hun zegen en gezondheid voor het nieuwe levensjaar.

rector Ward Cortvriendt

H.LEBUÏNUSKAPEL als groene kerk

In deze nieuwe rubriek voor de even maanden van Lebuinus Kompas zullen we aandacht besteden aan hoe door en vanuit kerkgemeenschappen werk gemaakt wordt van duurzaamheid en vergroening op alle terrein. In 2014 meldde de Lebuinus Statie zich aan bij de beweging van Groene Kerken. We namen ons voor elk jaar een concrete stap te zetten.

Ik nodig u uit om uw ideeën kenbaar te maken en een stukje te schrijven voor deze tweemaandelijksse rubriek. Vandaag in deze rubriek een uitnodiging voor een groene excursie....

André Zandbelt

Over de tuin rondom het huis

Water in de tuin, zonder water geen leven !

Water is van groot belang voor fauna & flora! En water in de tuin is op eenvoudige manier te realiseren. Je kunt het zo duur maken als je zelf maar wilt .



Van een ongebruikte bak of schaal tot waterstenen, er is veel te koop op dit gebied, maar eenvoud doet het goed. Een niet gebruikte zinken bak die op de zolder staat met enkele dotterbloemen (*Caltha palustris*). Een eenvoudige moerasplant, maar in het voorjaar een parel, en men vraagt je : wat bloeit daar ? Evenzo de paardenbloem (*Taraxum officinale*). In de tuin? Ja ! Ze bloeien geel, maar mooi lichtgeel, niks mis mee ! De bladeren ervan zijn ook eetbaar en in het

vroege voorjaar zijn ze belangrijk voor bijen ,vlinders en andere insecten Ook goed toe te passen op een balkon.

Boompje in de tuin

Een kleine boom in de tuin! Dit als aanvlieg en uitkijk voor vogels die naar de tuin komen voor water en voer .

Het kan een vruchtboompje zijn - prachtige bloei, geeft mooie vruchten - maar het kan ook een knotwilgje (Salix) zijn, goed in toom te houden door hem te knotten. De twijgen zijn weer te gebruiken in de tuin .



Een boompje creëert diepte in de tuin en werkt ook als een soort plafond. De wilg en de hazelaar (Coryllus) zijn de vroegst bloeiende bomen, en zijn zeer in trek in het vroege voorjaar bij de bijen en hommels.

Ook al is een tuin nog zo klein, zoek een boompje dat erbij past, echt een must !

Decennia lang werd de tuin 'winterklaar' gemaakt. Vaste planten werden afgeknipt, en ertussen moest gespit worden .

Maar het kan ook anders. Laat de afgestorven stelen en het groen op de plant staan, bind het bij elkaar. Dat kan soms met het eigen blad.

Uitgebloeide zonnebloemen? Prachtig, gewoon laten staan! Ze zijn een soort boompje voor de vogels. Het insecten- en vogelleven in de tuin maakt het compleet. Prachtige vormen, mooie kleuren. En voor een bloemenschikker een grote inspiratiebron...

Is een plant verwaaid knip deze dan wat terug, niet te kort, denk aan eventuele vorst .

Haal het meeste blad weg, vooral op bodembedekkers. Laat het blad tussen de vaste planten en heesters liggen. Tezamen met de opgebonden vaste planten zijn ze een goede schuilplaats voor insecten, ook voor de mug en andere bodemorganismen . Uiteindelijk geeft dat weer organische stof voor je tuin .

Als je door je tuin loopt, is elke dag een feest, ja ook een klein tuintje.

Florale groet , Frits Driesen

Jongerenreis Bonn 2022

Dit jaar zal een speciale jongerenreis worden georganiseerd tijdens het Oud-Katholiekencongres van 1-4 september in Bonn. Een mooie gelegenheid om jongeren uit verschillende landen te ontmoeten binnen een programma dat speciaal voor jongeren is opgezet. Ben je tussen 12 en 25 jaar, dan kun je je aanmelden. Je verblijft in een jeugdherberg en de kosten zijn 130 euro ALL-IN. Maar zoals altijd in de kerk, geld mag nooit een beletsel zijn.

Zie voor info en aanmelding <https://forms.gle/nuEE1CxVNvrn1Lhc7>

Je kunt ook Thelma mailen thelma.schoon@okkn.nl

rector Ward Cortvriendt



COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN

Kerkcentrum ST. LEBUÏNUSKAPEL <groene kerk>
Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo

Rector pastoor E. Cortvriendt tel. 06 839 867 60
Schaapskamp 8 3849 PS Hierden
e-mail: pastoor@twente.okkn.nl

Secretariaat statie-bestuur
Alp Buitelaar tel.: 06-22661130
Dr.van der Sluisstraat 12 7482 XS Haaksbergen
e-mail: alpbuitelaar@planet.nl

Penningmeester: administrateur statie-bestuur
Alp Buitelaar tel.: 06-22661130
e-mail: alpbuitelaar@planet.nl

Lebuïnus Kompas redacteur
André Zandbelt tel. 0546 815313
e-mail : a.zandbelt@planet.nl

Huishoudelijk beheer
Heima Sleurink tel. 074 291 38 56
e-mail : heima49@live.com

Website beheer Harald van der Werff
harald.vanderwerff@gmail.com

Reservering kapel/zaal
André Zandbelt tel. 0546 815313
e-mail : a.zandbelt@planet.nl

Bankrekening Statie: NL 77 RABO 0179 162 713
OKN t.a.v. Statie Twente Hengelo

Website **OKK Statie Twente** www.twente.okkn.nl
OKK Nederland www.oudkatholiek.nl



