

Lebuïnus Kompas



Oud-Katholieke Kerk
Twente en Ommelanden
Statie H. Lebuïnus

Maandbrief

oktober 2022



Inleidend woord Barre tijden

We gaan richting de winter en we weten niet goed wat ons boven het hoofd hangt. Ik heb er geen behoefte aan om een onheilsprofeet te zijn, maar we kunnen niet om de berichtgeving heen kijken. Wel kunnen we proberen om door de berichtgevingen heen perspectief te houden.

Het nieuws liegt er (in dit geval) niet om. Weer een coronagolf, intensivering van oorlogshandelingen met alle consequenties vandien, ook voor ons in het westen, torenhoge energieprijzen, inflatie en duurdere boodschappen, zorgpremieverhoging, meer mensen die gebruik moeten maken van de voedselbank waar minder wordt aangeboden, meer vluchtelingen die een fatsoenlijk onderkomen moeten krijgen.

Het wordt kouder in onze huizen. Sommigen zullen nog herinneringen hebben aan de koude huizen van hun jeugd. Ik in ieder geval wel. Dat was toen tamelijk vanzelfsprekend. Erger dan de ongemakken zijn, denk ik, de onzekerheid en een gevoel van onveiligheid. En behoudens in de leerschool van corona, kenden we dat gevoel niet meer in de laatste decennia. Hoewel er altijd mensen zijn, en zijn geweest, die in grote maatschappelijke en economische onzekerheid leven, ook in onze

welvaartsmaatschappij. Maar ik kan me voorstellen dat het nu breder voorkomt. Ik hoop maar dat we elkaar in deze tijd niet uit het oog verliezen.

Tegen deze achtergrond gezien, ben ik blij dat we op de eerste zondag lezen uit Habakuk 3. Voor wie de tekst niet bij de hand heeft citeer ik een stukje: "Ik hoorde dit alles en ik beefde van binnen. Ik vernam het en mijn lippen trilden....Ik stond te trillen op mijn benen, wachtend op de dag van het onheil."

Herkenbaar, denk ik. Maar blij word ik van de volgende verzen: "Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn, en geen rund meer binnen de omheining, toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen voor de God die mij redt".

In het Oudkatholiek Gezangboek staat een gezang gebaseerd op deze tekst, *Toch zal ik mij verheugen in de Heer (autem in domino gaudebo)*, gezang 527. Er gaat grote troost uit van het zingen van dit lied.

Dat je temidden van wat je overkomt, temidden van onzekerheid, leed en pijn je kunt richten tot de levende God, die uitredding betekent zelfs wanneer de concrete situatie niet, of niet meteen wordt opgelost. Dat er een instantie is aan wie je je kunt vasthouden en die zekerheid verschaft in alle gebrokenheid.

Heel kort verwoordt Oosterhuis dit in de canon *Dan nog*: "Dan nog, dan nog klamp ik mij, klamp ik mij vast aan jou, of je wilt of niet. Ik zal red mij, red mij roepen, of zoiets als heb mij lief". Het vertrouwen dat je in je nood Iemand kunt aanroepen is al reddend. Dat is geen hocus pocus, maar het wonder van het geloof in een levende God dat belijdt: "Ik geloof dat mijn redder leeft".

Uiteindelijk zijn het immers niet de tijden die bar en boos zijn, maar de mensen die bar en boos handelen, om Augustinus maar te parafaseren. In preek 80 schrijft hij: "Was er maar geen overvloed aan slechte mensen, dan zou er ook geen overvloed zijn aan slechte dingen. Het zijn slechte tijden! het zijn moeilijke tijden! Dat zeggen de mensen tenminste. Laten we liever goed leven, dan

worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zo zijn de tijden". We kunnen wat gebeurt niet loskoppelen van ons gezamenlijk handelen. Als individu raken we daarin bekneld. Wat we wel kunnen doen is Christus in ons wakker houden. "Maak Christus in u wakker", zegt Augustinus in preek 81. Dit naar aanleiding van de storm waar de leerlingen in verzeild zijn geraakt terwijl Jezus slaapt.

Kort geleden had ik een gesprek met een van mijn 'bonus'kleinzonen. Hij vertelde enthousiast en vol vertrouwen over waar hij mee bezig was en over zijn plannen voor de nabije toekomst. Op een of andere manier bood dit tegenwicht aan mijn kammervol gemoed en gaf het mij troost dat je in deze gebroken wereld toch onbevangen en met vertrouwen in de toekomst kunt leven. Dat deed me goed.

rector Ward Cortvriendt

KERKDIENSTEN LEBUÏNUSKAPEL

Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

*Elke 1^e zondag van de maand houdt de Evangelisch-Lutherse Gemeente kerkdienst met H. Avondmaal in de Lebuïnuskapel: in de kerkdienst van **zondag 2 oktober 10.30 u** is ds. Andrea Fuhrmann de voorganger. Een cantatedienst met cantate *Nichts soll uns scheiden von der Liebe Gottes* van D. Buxtehude, met de Maarten Luthercantorij onder leiding van Gerrit Baas, organist Jaap Vonk en instrumentalisten.*

Kerkdienst zondag 9 oktober 10.30 u **Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 23 (C-jaar)**

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt

Lector : Marjolein Driesen

Cantor : Alp Buitelaar en André Zandbelt

Koster : André Zandbelt

Collectes: 1^e OKK-Ned + Statie 2^e Ontwikkelingssamenwerking
(*digitaal overmaken heeft de voorkeur*)

Kerkdienst zondag 23 oktober 10.30 u
Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 25 (C-jaar)

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Lector : Marianne Sloot
Cantor : Toon 't Hoen en Alp Buitelaar
Koster : Heima Sleurink
Collectes : 1^e OKK-Ned + Statie 2^e Statie Twente
(*digitaal overmaken heeft de voorkeur*)

Aansluitend op de koffie

vindt de najaarsgemeentevergadering plaats. Zie verderop.

Vooraankondiging kerkdiensten

- o **Vesperdienst Allerzielen woensdag 2 november 19.30 u.**
Gedachtenis van onze dierbare overledenen. We steken een kaarsje op en noemen hun namen voor Gods aanschijn.
Ook leden van de Lutherse Gemeente zijn hierbij uitgenodigd.

- o **Kerkdienst zondag 13 november 10.30 uur (B-jaar)**
Eucharistieviering Feest H. Lebuinus, patroonsfeest van de Statie Twente & Ommelanden

Leden van de Evangelisch-Lutherse Gemeente die samenkomt in onze H. Lebuïnuskapel, zijn hierbij van harte uitgenodigd om dit jaarlijkse patroonsfeest samen met ons te vieren.
De nazit bij de koffie zal ook een feestelijk tintje hebben.

rector Ward Cortvriendt

De dagen van ons leven

Op 12 oktober is Wouter de Rijk jarig en op 16 oktober viert Heima Sleurink haar verjaardag. We feliciteren beiden hartelijk en wensen hun een gezegend nieuw levensjaar toe.

rector Ward Cortvriendt

Voedselhulp

De voedselbanken spreken hun zorg uit dat er onvoldoende is om mensen te helpen. Misschien kunnen we de komende maanden van oktober tot en met februari - en ik spreek tot ieder die het kan - iets extra's bijdragen aan de voedselbanken. In de Advent, op zondag 11 december, houden we in de kapel weer een inzameling voor de Voedselbank.

rector Ward Cortvriendt

Gemeentevergadering zondag 23 oktober aanstaande:

Graag herinnert het statiebestuur u aan de datum van de gemeentevergadering, die op 23 oktober a.s. gehouden zal worden, na het koffiedrinken in aansluiting op de viering van die zondag.

U wordt van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn.

De agenda voor deze gemeentevergadering met bijlagen zal binnenkort aan u worden toegezonden.

Wij hopen op uw aanwezigheid!

Namens het statiebestuur,
Alp Buitelaar,
secretariaat

H.LEBUÏNUSKAPEL als groene kerk

In deze rubriek voor de even maanden van Lebuinus Kompas besteden we aandacht aan hoe in kerkgemeenschappen werk gemaakt wordt van duurzaamheid en vergroening. In 2014 meldde de Lebuïnus Statie zich aan bij de beweging van Groene Kerken. We namen ons voor elk jaar een concrete stap te zetten. U bent uitgenodigd om uw ideeën kenbaar te maken en iets te schrijven voor deze tweemaandelijks rubriek.

André Zandbelt

Duurzaam en groen ook in 2023

Meer en meer worden kerken zich bewust dat ze een eigen bijdrage hebben te geven aan de duurzaamheid van de Aarde en van natuur en klimaat. Inmiddels hebben zich 400 kerkgemeenschappen aangemeld bij Groene Kerken om hier gericht en beleidsmatig werk van te maken. Dus nemen ze deze zaken ook

mee als ze jaarlijks de agenda opmaken voor een nieuw jaar én voor het jaarverslag hoe voorgenomen activiteiten hebben uitgepakt. Zo ook onze Statie die zich in 2014 aanmeldde als groene kerk en tot op heden elk jaar nog een aandachtspunt koos om een stap verder te zetten.

In 2021 ging de tuin rondom de kapel op de schop. En meteen waren er wat ideeën, voornemens en plannetjes voor de herinrichting van de tuin in 2022. Ook werd het voorstel omarmd om een tweemaandelijks rubriek te maken in Lebuïnus Kompas over activiteiten en ideeën in groene kerken.

Goed om op een gemeentevergadering dan nog weer eens terug te kijken hoe een en ander zijn beslag heeft gekregen.

Ook goed om weer een nieuw aandachtspunt te formuleren voor het jaar 2023. Duurzaamheid en vergroening zijn zaken die voortdurend onderhoud vragen zodat ze niet vervluchtigen tot een bevestiging of modieuze slogan. Wat ik goed vindt in de beweging van de Groene Kerken, is, dat ze ons op hun site de middelen aanreiken om gefocust en gericht in haalbare stappen te zetten.

Voor parochies en kerkgemeentes zien ze een zestal terreinen waarop duurzaamheid aan de orde is, maar tegelijkertijd volstaat het al om elk jaar één aandachtspunt te kiezen op één van die zes terreinen:

- 1 schepping en natuur : de aarde en onze omgeving
- 2 geloof en inspiratie : wat de bijbel zegt over duurzaamheid en zorg
- 3 energie en klimaat : zuinig met energiebronnen; afvalbeleid; milieu
- 4 bewust inkoopbeleid: duurzame, milieuvriendelijke artikelen kopen
- 5 omgaan met geld en goed : hoe ons geld en goed duurzaam inzetten ?
- 6 gebouwen en beheer : gebruik van duurzame materialen.

Ik nodig u uit: breng uw voorstel voor een aandachtspunt in 2023 in op de komende gemeentevergadering deze maand, of mail ze tijdig aan het statiebestuur (zie colofon voor de mailadressen).

André Zandbelt

Stiltewandeling : verslag van een beleving

In de afgelopen negen maanden nam ik vanuit onze Statie als groene kerk deel in de Werkgroep Groene Kerken Hengelo, gevormd op initiatief van Eddy Oude Wesselink en leden van de Waterstaatskerk. De Waterstaatskerk van de PKN aan de Deldensestraat had zich in 2021 als tweede kerk in Hengelo aangemeld als groene kerk.

Op donderdag 1 september - wereldwijd uitgeroepen als Dag van de Schepping - organiseerden we een stiltewandeling. Het ging erom om onszelf meer bewust te maken van onze verwevenheid als mens met de Aarde en de natuur om ons heen. Aarde en natuur zijn alshetware onze placenta, de moederkoek van waaruit wij elke dag gevoed worden met water, zuurstof, levensmiddelen van bestaan. Gelovige mensen weten zich eens te meer geroepen om zorg te hebben voor een blijvend goed klimaat voor mens en dier, ja voor alle leven op planeet Aarde. We beseffen dat wij mensen aan deze Aarde zijn toevertrouwd en de Aarde aan ons, en dat er geen planeet B is voor ons mensen.

Op een prachtig landgoed tussen Hengelo en Enschede maakten 16 deelnemers in de middag en zo'n 12 mensen in de vooravond een wandeling van circa 30 minuten in stilte. Dat pad liep rondom een grote vijver. Die vijver - zagen we al meteen - had zwaar te lijden gehad van de droogte deze zomer: het water stond zeer laag en de bermen waren gelig-roestbruin. Ooit gingen de Van Heeks hier 's zomers voor hun ontspanning zwemmen. Eddy had een inspirerende inleiding gehouden en Diny las uit Mattheus 6 over de hemelse Vader die dag aan dag zorg draagt voor de vogels in de lucht en de lelies in het veld. Ieder kreeg voor onderweg een stevige witte steen mee die goed in de hand paste. Echtparen die deelnamen liepen achter in plaats van naast elkaar, om ieder voor zich beter te kunnen reflecteren op wat tijdens die stille wandeling te horen viel, van buitenaf en van binnenuit in zichzelf. We zagen groene, veel te vroeg afgevallen eikels, en we zagen zwaar neerhangende takken met bladeren, dorstig naar water dat al zó lang ontbrak.

Terug bij de houten schuur van waaruit we vertrokken waren, schreef iedereen één of twee trefwoorden met viltstift op z'n steen en legde deze daarna neer in een kring in het gras. En na een kop koffie nam ieder plaats achter zijn/haar steen, en nodigde ik de deelnemers uit om kort iets te vertellen over hun stiltebeleving tijdens de wandeling, en om het trefwoord op de eigen steen toe te lichten. Indrukwekkend was de kring van stille geconcentreerde aandacht voor ieders korte verhaal, tezamen zo'n kwartiertje. Daarna ging de steen mee naar huis: de meesten van ons op de fiets door het rulle droge stof van de lange stille Haverrietweg.

Mijn steen heb ik op de vensterbank gelegd in mijn slaapkamer.

Als ik 's morgens het gordijn open trek, zie ik hem steeds weer even...



Mooi om nog te vermelden: voor het gebruik van dit natuurterrein betaalden wij op voorstel van de beheerder geen huur, maar we lieten een boompje planten op het terrein waar eerder een boom verdwenen was..

André Zandbelt



COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN

Kerkcentrum ST. LEBUÏNUSKAPEL **<groene kerk>**
Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo

Rector pastoor E. Cortvriendt tel. 06 839 867 60
Schaapskamp 8 3849 PS Hierden
e-mail: pastoor@twente.okkn.nl

Secretariaat statie-bestuur

Alp Buitelaar tel.: 06-22661130
Dr.van der Sluisstraat 12 7482 XS Haaksbergen
e-mail: alpbuitelaar@planet.nl

Penningmeester: administrateur statie-bestuur

Alp Buitelaar tel.: 06-22661130
e-mail: alpbuitelaar@planet.nl

Lebuïnus Kompas redacteur

André Zandbelt tel. 0546 815313
e-mail : a.zandbelt@planet.nl

Huishoudelijk beheer

Heima Sleurink tel. 074 291 38 56
e-mail : heima49@live.com

Website beheer Harald van der Werff

harald.vanderwerff@gmail.com

Reservering kapel/zaal

André Zandbelt tel. 0546 815313
e-mail : a.zandbelt@planet.nl

Bankrekening Statie: NL 77 RABO 0179 162 713
OKN t.a.v. Statie Twente Hengelo

Website **OKK Statie Twente** www.twente.okkn.nl
OKK Nederland www.oudkatholiek.nl



