

Lebuïnus Kompas Maandbrief



Oud-Katholieke Kerk
Twente en Ommelanden
Statie H. Lebuïnus

Evangelisch-
Lutherse gemeente
Hengelo

December 2023

Inleidend woord: Jamal Zacharia

Het graf van mijn ouders bezoek ik niet zo vaak. Dat is geen onverschilligheid, maar het is in Vlissingen en daar kom ik maar een of twee keer per jaar. Wanneer ik naar het graf toeloop kom ik langs graven met namen van families die ik kende, van nogal al wat kennissen en vrienden van mijn ouders. Verhalen openen zich. Bij het graf komen herinneringen en gebeurtenissen naar boven: gelukkige, maar ook verdrietige en pijnlijke. Niet fijn, maar wel helend en verzoenend.

Zo ervaar ik ook altijd begraafplaatsen als plekken van stille verhalen, van verdriet en van troost. Toen ik onlangs de begraafplaats in Harderwijk bezocht, kwam ik langs het graf van Jamal Zacharia. Op de steen twee data en ik zag dat de datum van zijn geboorte ook zijn sterfdag was. Wat een verdriet. Jamal betekent mooi, schoonheid. Wat een lieve naam voor een mooi jong kindje waarin zoveel hoop is gestorven.

Daarboven staat een tekst uit de Koran, soera 89, getiteld de dageraad, verzen 27-30: 'gij, o ziel, in vrede. Keer tot uw Heer terug, verblijd in Allah's welbehagen. Ga daarom in onder mijn dienaren. En ga mijn paradijs binnen'. Dit jonge leven op de ochtend van de nieuwe dag bij God.

Wat een geloof. Zacharia betekent 'God is indachtig'. God herinnert zich zijn verbond dat hij sloot met alle levenden in het teken van de regenboog na de zondvloed. Hij is zijn verbond indachtig dat hij sloot met Abraham en diens nakomelingen, talrijker dan de

zandkorrels aan de zee en de sterren aan het firmament. Hij gedenkt zijn gegeven Woord van leven. Zo is Hij indachtig de kleine Jamal en de Palestijnse en Israëlitische kinderen, onze eigen kinderen en dierbaren, en hen wier namen wij vergeten. Op de stille plek van de begraafplaats komen zij in ons tot leven, zij die leven bij God.

Het doet ons stilstaan bij de broosheid en kwetsbaarheid van het leven. Als een oproep tot gedachtenis en dienst aan de kostbaarheid van elk leven. "Jij, trouwe dienaar, die trouw het kleine behartigt, treed binnen in de vreugde van je Heer". Ons eigen bestaan als een levend teken van Gods liefdevolle zorg om al wat bestaat.

rector Ward Cortvriendt

KERKDIENSTEN LEBUÏNUSKAPEL

Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

Cantatedienst zondag 3 december 10.30 u

Dienst van Schrift en Tafel Eerste Adventszondag (B-jaar)

Voorganger : ds. Frans Wiersma

Lector : Anja van den Hoorn

Cantor : Maarten Luther Cantorij o.l.v. Gerrit Baas m.m.v.
Kristin Nijhuis en Maaïke Dessens blokfluit
en Jaap Vonk aan het orgel

Koster : Patricia Veerman-de Graav

Collectes : voor voortgang en behoud van de eredienst
(*digitaal overmaken kan ook*)

Kerkdienst zondag 10 december 10.30 u

Eucharistieviering Tweede Zondag Advent (B-jaar)

Voorgangers : Aartsbisschop Bernd Wallet en
pastoor Ward Cortvriendt

Lector : André Zandbelt

Cantor : Toon 't Hoen, André Zandbelt, Alp Buitelaar

Koster : Mieke en Ward Cortvriendt en Heima Sleurink

Collectes : 1^e OKK-Ned + Statie 2^e Statie H. Lebuïnus
(*digitaal overmaken kan ook*)

Kerkdienst zondag 25 december 10.30 u
Eucharistieviering Hoogfeest van Kerstmis (B-jaar)

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Lector : Marjolein Driesen
Cantor : Alp Buitelaar, Toon 't Hoen, André Zandbelt
Koster : André Zandbelt
Collectes : 1^e OKK-Ned + Statie 2^e Diaconie Binnenland
(*digitaal overmaken kan ook*)

Kerkdienst zondagavond 31 december 19.30 u
Vesperdienst Lof van Oudjaar

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Lector : Nynke van Genderen
Cantor : André Zandbelt, Alp Buitelaar en Toon 't Hoen
Koster : Mieke en Ward Cortvriendt
Collecte : diaconaal project van de statie " Kinderen in Syrië"

*Tevens uitdelen van de Driekoningen Huiszegen 2024.
Leden van de ELG gemeente van harte hierbij uitgenodigd*

De dagen van ons leven

Op 22 december viert Frits Driesen, onze florale kunstenaar, zijn verjaardag. We feliciteren hem van harte en vragen om zegen voor het nieuwe levensjaar. We gedenken deze maand op 25 december Jan de Haan, een van mijn voorgangers als rector van de statie, bij gelegenheid van zijn sterfdag. Dat hij ruste in vrede en mag leven in Gods licht.

rector Ward Cortvriendt

Inzameling van voedsel en kleding: zondag 10 december

Op de tweede zondag van de Advent, 10 december, houden we weer, zoals gebruikelijk een inzameling voor de voedselbank en de kleding/schoenenbank. Zoals we weten komen ook in ons land door allerlei prijsstijgingen steeds meer mensen in de problemen. Zelf

vind ik de cijfers van het aantal kinderen dat beneden de armoedegrens leeft in ons land zeer verontrustend. Ik kan niet anders dan deze inzameling weer van harte in uw aandacht aanbevelen.

rector Ward Cortvriendt

Bezoek van, en in gesprek met de aartsbisschop

Op 10 december, de tweede zondag van de Advent, zal bisschop Barend Wallet ons voorgaan in de viering van eucharistie. Na afloop zullen we samen koffie/thee drinken en informeel met elkaar spreken over wat ons in de statie ter harte gaat. De bisschop stelt het op prijs om met enige regelmaat de parochies en staties in zijn bisdom te bezoeken en er voor te gaan. We waarderen zijn belangstelling en betrokkenheid en verwelkomen hem graag in ons midden.

rector Ward Cortvriendt

Cantatedienst zondag 3 december: Machet die Tore weit

De dienst op 3 december, de eerste adventszondag, is een cantatedienst. De Maarten-Luthercantorij o.l.v. Gerrit Baas brengt de cantate 'Machet die Tore weit' van Georg Phillip Telemann (1681-1767) ten gehore, die voor de 1^e advent van 1719 werd geschreven.



De oorspronkelijke cantate bestaat uit vijf delen: een openingskoor, een aria (sopraan), een recitatief (tenor), een aria (bas) en een koraal. Vanwege de uitvoeringsmogelijkheden en de tijd is gekozen voor een bescheidener omvang n.l. openingskoor, aria (sopraan) en

koraal. Ook is er 'bezuinigd' in de omvang van het orkest, de hobo's worden vervangen door blokfluiten en het strijkorkest wordt 'opgevangen' door het orgel.

Het openingskoor 'Machet die Tore weit' is gebaseerd op de tekst van psalm 24 vers 7 – 10, 'Hef, o poorten, uw hoofden omhoog'. In de aria die daarop volgt zingt de sopraan 'Jesu, komm in meine Seele'. Het slotkoraal, op tekst van Paul Gerhardt en melodie van Johann Crüger, sluit daarop aan 'Laß dir, bei mir einzugehen, wohlgefallen'. De cantate staat bekend als een Telemanns meest geliefde kerkcantates, en markeert duidelijk het begin van de Advent.

In de dienst gaat *ds. Frans Wiersma* voor. Nu ik de naam van de voorganger van 3 december genoemd heb, moet ik goedmaken wat ik in het vorige nummer vergeten ben nl. de melding van het jubileum dat ds. Wiersma onlangs vierde: op 14 oktober jl. was het 50 jaar geleden dat hij bevestigd werd als predikant in de – toen nog – hervormde kerk en wel in de gemeente Midland en Hoorn op Terschelling. Daarna was hij tot zijn emeritaat predikant in Delden. Frans Wiersma behoort tot de "founding fathers" van de locatie Hengelo van de Lutherse gemeente, hij gaat er regelmatig voor en is tot op de dag van vandaag lid van de werkgroep.

Ook langs deze weg alsnog onze hartelijke felicitaties bij dit jubileum. Vanuit de werkgroep zijn de felicitaties, gepaard met een grote bos bloemen, gelukkig op tijd, vlak na de jubileumdatum persoonlijk aangeboden.

ds. Nico J. Pronk.

Driekoningen-huiszegen : de CMB-stickers 2024

Ook dit jaar zullen vanaf de Oudjaarsdienst op 31 december de CMB-stickers met de zogeheten Driekoningen-huiszegen beschikbaar zijn voor het nieuwe jaar 2024. We zullen er de ingang van onze kapel mee tekenen en uzelf kunt de CMB-sticker weer een plekje geven in uw huiskamer of op de deurpost van uw huis. Ze worden u aangereikt na de kerkdienst. U kunt daarbij een gift achterlaten in de Glazen Pot voor het diaconaal project van de Statie: "Kinderen in Syrië". Zo houden we - in een eigentijds jasje - een oude traditie in stand.

Langetijd werden - als de bewoners van een huis de rondtrekkende kinderen voorzagen van bedelgeld - hun huizen getekend met de in krijt geschreven letters **C** (Caspar), **M** (Melchior) en **B** (Balthasar). Bewoners probeerden de letters het hele jaar door op hun deurpost te bewaren en gaven er gaandeweg het jaar ook nog een andere invulling aan: **Christus Mansionem Benedicat** (Christus zegene dit huis). Nu ondersteunen we met de giften en gaven van de huiszegenstickers de kinderen van medechristenen in het onder oorlog en armoede gebukte Syrië. Ook de collecte na afloop van de kerkdienst 31 dec. is voor ons diaconaal project "Kinderen in Syrië".
André Zandbelt

Diaconaal project Statie: 'kinderen in Syrië'(Unicef)

Vanuit de Statie Twente ondersteunen we al negen jaar het Unicef-project KINDEREN IN SYRIE. We besloten daartoe op de gemeentevergadering van najaar 2014. We doen dat als gemeenschap, maar u kunt ook individueel uw steun geven. Dat kan op twee manieren: in het kerkcentrum vindt u bij de ingang van de kapel de Glazen Pot met opschrift waarin u contant uw bijdrage/gift kunt achterlaten. U kunt ook thuis bij gelegenheid een bijdrage overmaken op: NL77 RABO 179 162 713 van OKK- Statie Twente onder vermelding "Kinderen in Syrië". Van harte bevelen we deze diaconale collecte bij u aan.

André Zandbelt

Impressie Synode Oud-Katholieke Kerk 18 november

Het was koud en nat. Door hinderlijk onderhoud van het spoor rond Almelo waren we (André en ik) genoodzaakt met de auto te gaan. Dwars door kou en regen waren we ruim op tijd in Amersfoort.

Het was een flinke agenda met heel veel onderliggende stukken en diverse moties. De synode was gepland van 9:30 – 16:20 uur. Die tijd was wel nodig. Persoonlijk heb ik me geen moment verveeld. Veel van de vergadering was vooraf schriftelijk afgehandeld met vragen aan en antwoorden van het CB. Er waren veel cijfertjes en er was uitgewerkt beleid. Beleid omzetten in actieplannen is vooral keuzes maken. Hoe die keuzes tot stand kwamen is voor mij onduidelijk. Dat die voorgestelde plannen alleen door CB,

Bisschoppelijk Bureau en bestaande commissies worden uitgevoerd is verbazingwekkend voor een kerkgemeenschap die het 'samenkerk-zijn' hoog in haar vaandel heeft staan. Persoonlijk vind ik dat een gemiste kans om betrokkenheid te creëren. Het kan altijd beter.

HERIJKEN

De OKK is al jaren druk met wat zij 'herijken' noemt. Eerst vergaderden we ons enkele jaren suf over een herziening van de bestuursstructuur. Daar kwam de synode niet goed uit. Toen kwam vorig jaar een visienota uit waarover wij binnen onze statie niet van gedachten hebben gewisseld. Ook voor de plannen van dit jaar (2023-2024) hebben we helaas niet van gedachten kunnen wisselen.

Het visiedocument moeten we zien in het kader van het 'bij-de-tijd-brengen' van de kerk. Een andere kerk heeft ooit de Italiaanse term *aggiornamento* gebruikt. De echte betekenis van dat woord is 'opwaarderen'. Denk maar aan een huis dat je opwaardeert door energiemaatregelen te nemen en het huis geschikt te maken voor deze tijd, en voor mensen op gevorderde leeftijd geldt dan ook aanpassingen om er langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Dat kost geld, maar levert ook wat op. Het maakt je huis toekomstbestendig, prettiger om in te leven en laat gebouw in waarde toenemen. Het comfort neemt toe, de energiekosten stijgen niet onnodig, en je gedraagt je meer als rentmeester van de schepping.

Met iets dergelijks is de OKK ook bezig. Toekomstbestendiger, aangepast aan de veranderde situatie, met de blik op de samenleving. De kerk zal zich (net als andere kerken) beter moeten profileren in de snelle en sterk veranderende wereld. Zij zal opnieuw haar rol moeten vormgeven in deze zich razendsnel ontwikkelende geïndividualiseerde samenleving. Oecumene is meer dan present zijn op bijeenkomsten in het land of internationaal.

Eén van de revolutionaire veranderingen is dat de OKK overstapt op de Nieuwe Bijbel Vertaling versie 2021. De staties en parochies mogen overigens zelf bepalen wanneer dat gebeurt. De bisschop gaf het goede voorbeeld door bij de eucharistie de lezingen uit de NBV21 en de nieuwe gebeden te gebruiken die op Sharepoint

beschikbaar zijn.

Direct na de lunch kwam Prof. dr. Jan Loffeld (priester van het bisdom Munster, hoogleraar praktische theologie aan de Tilburg School of Catholic Theology (TST)) ons bijpraten over de uitdagingen van de christelijke kerken in onze moderne samenleving. Ik had er persoonlijk meer van verwacht, maar het was toch verfrissend.

Of de ontwikkelingen binnen de OKK een sprong voorwaarts zullen blijken of dat het een schuifelend schaakspel met veel bedenktijd tussen de zetten zal worden? De toekomst zal het laten zien. Na een glaasje fris en aangename terugreis waren we rond 19:00 uur weer thuis in Twente.

Toon 't Hoen, 1^e synodaal statie Twente

EMERITUS AARTSBISSCHOP JORIS VERCAMMEN OP HET DOEK

GEPUBLICEERD OP 16 NOVEMBER 2023

Op het feest van Sint Martinus, de patroon van het aartsbisdom Utrecht, onthulde de emeritus Aartsbisschop van Utrecht, Joris Vercammen, zijn bisschopsportret. Hoewel hij eerst terughoudend was om geschilderd te worden, past het eindresultaat volgens velen indrukwekkend goed bij de persoonlijkheid van Joris.

Veel paleizen en statige huizen hebben geschilderde portretten van het voorgeslacht hangen. In en om de kapittelkamer naast de kathedraal zie je de vaak statige afbeeldingen van de Aartsbisschoppen van Utrecht uit de afgelopen eeuwen. Soms zie je ze vroom zitten met gevouwen handen tegen een donkere achtergrond.

Deze setting past niet bij bisschop Joris. Waarom vasthouden aan oude gewoontes alleen omdat ze al eeuwen bestaan? Geeft zo'n schilderij niet de indruk dat alles waar je voor staat voltooid verleden tijd is? Samen met de deken, Wietse van der Velde, dacht hij er lang over na. Een andere manier van kijken was wél aantrekkelijk. Een portret hoeft geen afronding te betekenen, maar kan juist je eigenheid tonen in een voortgaand verhaal. Er hangen schilderijen van voorgangers en er komen erbij van opvolgers, je bent een onmisbare schakel.



Dat geldt ook voor de drieëntachtigste opvolger van Willibrord. “Je was er van overtuigd dat de kerk niet alleen cosmetische, maar ook inhoudelijke veranderingen nodig had”, zei de deken. Daar werkte Joris hard aan op zijn eigen manier, “met grote gedrevenheid en met een tomeloze energie en soms ook wel ongeduld”.

Magda Zimmerman, de kunstenares, herkende deze eigenschappen goed uit gesprekken en wandelingen met Joris, en probeerde ze te verwerken in haar schilderij. Meer dan deze kenmerken nog trof haar zijn vriendelijkheid. In haar kleurrijke schilderij, met een prominente plaats voor de herderstas, kijkt Joris je vriendelijk aan, als boodschapper van de goede herder die gekomen is om mensen leven en overvloed te schenken. “Jouw pontificaat heeft een stempel op de kerk van Utrecht en op de kerken van de Unie van Utrecht gedrukt”, besloot Wietse van der Velde, “dat mag in dankbare herinnering blijven en mensen inspireren zich ook in te zetten voor de kerk van Christus en voor mens en wereld, voor een betere samenleving, waarin al iets zichtbaar mag worden van het komende Koninkrijk van God.”

Het portret van emeritus aartsbisschop Joris zal een plaats vinden in de hal van de pastorie, naast dat van zijn voorganger, Antonius Jan Glazemaker. De onthulling vond plaats in aansluiting op gezongen Vespers waarin de vierentachtigste opvolger van Willibrord voorging, meegevierd door een groot deel van de Utrechtse Geestelijkheid, enkele genodigden uit het bisdom Haarlem waaronder bisschop Dick Schoon, en enkele andere gelovigen en genodigden, waaronder de algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, Christien Crouwel.

*Tekst: Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau 10 november 2023
Foto's: Rudolf Scheltinga*

DE HERDERS

*Omdat eenvoudigen verstaan
wat door geen ingewikkeld zoeken
noch lezen in geleerde boeken
begrepen wordt of nagegaan,*

*zijn herders toen in uwe stal geknield
en hebben U aanbeden;
dit is tweeduizend jaar geleden
en nog weet elk het overal.*

*Geen mens heeft ooit hun naam gemeld;
de rest van hun onschuldig leven
is door geen wetenschap beschreven,
wordt slechts aan kinderen verteld...*

anoniem gedicht

aangereikt door vrienden (2019) *André Zandbelt*

H.LEBUÏNUSKAPEL als **groene kerk**

In deze rubriek voor de even maanden van Lebuinus Kompas besteden we aandacht aan hoe in kerkgemeenschappen werk gemaakt wordt van duurzaamheid en vergroening. In 2014 meldde de Lebuïnus Statie zich aan bij de beweging van Groene Kerken. We namen ons voor elk jaar een concrete stap te zetten. U bent uitgenodigd om uw ideeën kenbaar te maken en iets te schrijven voor deze tweemaandelijksse rubriek.

André Zandbelt

Groene kerk

Enige tijd geleden sprak een collega met ons over 'de plantaardige

kerk'. De plant-aardigheid kwam ik in die periode ook tegen in de reclame-uitingen van onze, allang niet meer nationale, grootgrutter. Het is een wat vreemde term voor de reclame. Want in mijn eenvoud denk ik dat het bedoeling is dat we aardig(er) zijn voor dieren en dat houdt bijna in dat we niet aardig zijn voor planten.

Mijn collega bedoelde dit natuurlijk niet. Hij hield een pleidooi dat we als kerk en vanuit ons respect en onze zorg voor de schepping ons zouden afwenden van het eten van vlees en dierlijke producten die ecologisch en met betrekking tot dierenwelzijn niet verantwoord zijn. Mijn collega heeft natuurlijk gelijk en ik geloof dat er ook niemand was die dit gelijk bestreed of ontkende. Maar ja, gewoontes zijn sterk en profeten lastig. En we willen wel, maar we willen niet moeten. Het helpt niet om dat te ontkennen. Wat wel helpt is er eerlijk mee om te gaan.

Tegen het eind van het kerkelijk jaar spraken we over de voleinding, de voltooide schepping, nieuwe hemel en nieuwe aarde. En in de Advent zien we uit naar nieuw leven, als nieuwe schepping, dat in al zijn kwetsbaarheid tot ons komt. Wat bedoelen we dan eigenlijk en wat verstaan we eronder? Hoe ziet dat er voor ons uit? Natuurlijk zijn het theologische begrippen. Maar geen abstracties. Ze zijn verbonden met menselijke verwachting, met betekenis voor ons mensen en onze wereld. En dan stel ik nog eens die vraag: wat verstaan we daar dan onder? Een verscheurde, onvruchtbare, verdeelde wereld? Een wereld waarvoor we ons moeten schamen om die als erfenis aan onze (klein)kinderen na te laten. Wat zouden we zelf graag als erfdeel ontvangen? Het antwoord daarop is van belang voor de keuzes die we maken.

We kiezen in de richting van ons verlangen. En werken er naar vermogen aan om het te realiseren. Niet doordat iemand dat voorschrijft, maar omdat we erin geloven en er vurig naar verlangen, die nieuwe wereld. Gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping.

rector Ward Cortvriendt



COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN

<groene kerk>

Kerkcentrum ST. LEBUÏNUSKAPEL
Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo

Rector pastoor E. Cortvriendt
Schaapskamp 8 3849 PS Hierden
mail: pastoor@twente.okkn.nl tel. 06 839 867 60

Secretariaat/penningmeester statie-bestuur
Alp Buitelaar
Dr. van der Sluisstraat 12 7482 XS Haaksbergen
mail: alpbuitelaar@planet.nl tel. 06-22661130

Lebuïnus Kompas redacteur
André Zandbelt
mail : a.zandbelt@planet.nl tel. 0546 815313

Website Harald van der Werff
mail : harald.vanderwerff@gmail.com

Bankrekening Statie: NL 77 RABO 0179 162 713
OKKN t.a.v. Statie Twente Hengelo

Website **OKK Statie Twente** <https://twente.oudkatholiek.nl>
OKK Nederland <https://oudkatholiek.nl>

Predikant Ds. Nico Pronk
Dr. van der Sluisstraat 12 7482 XS Haaksbergen
mail : paspronk@planet.nl tel. 06 51272923

Kopij (ELG) naar de predikant (zie hierboven)
Verzending Gerrit Baas
(ELG) mail: baas.gerrit@hetnet.nl tel. 053 4337130

Huishoudelijk Heima Sleurink
mail : heima49@live.com tel. 074 2913856

Reservering kapel/zaal
André Zandbelt
mail : a.zandbelt@planet.nl tel. 0546 815313

