

Lebuïnus Kompas Maandbrief



Oud-Katholieke Kerk
Twente en Ommelanden
Statie H. Lebuïnus

Evangelisch-
Lutherse gemeente
Hengelo

Februari 2024

Inleidend woord: eenheid en vrede

De titel van dit stukje is niet gebaseerd op het grote epos van graaf Lev Tolstoj *Oorlog en Vrede*, ook al bevinden we ons midden in het spanningsveld van die twee elkaar uitsluitende begrippen.

Wel is het gebaseerd op de week van gebed voor de eenheid (van christenen) en het begin van de veertigdagentijd; een periode die verbonden is met een gang door de woestijn en de belofte van een land van vrede. Een uittocht uit slavernij (van gebrokenheid, van zonde), een doortocht en een thuiskomen.

Deze tekst wordt geschreven aan het eind van de gebedsweek voor de eenheid van christenen en uit verlangen naar een wereld van vrede. En in het besef dat eenheid en vrede met elkaar te maken hebben. Wanneer we tenminste weten wat we onder eenheid en vrede verstaan. Bij eenheid wordt al snel gedacht in de richting van eenheidsworst, uniformiteit, hetzelfde zijn. Maar eigenlijk verschijnt eenheid daarin op een totalitaire wijze. Eenheid is geen keurslijf en kan dat ook niet zijn. De eenheid waar ik op doel bestaat in vrijheid, respect en relatie. We kunnen maar één zijn wanneer we het anders-zijn van de ander respecteren.

Pas wanneer de mens aan het begin van het tweede scheppingsverhaal in personen is uiteengelegd, is er sprake van een gelijkwaardige relatie en van de bedoeling om één te zijn. Daarbij kan het nooit zo zijn dat zij hun eigenheid moeten inleveren

of verliezen. De eenheid bestaat bij gratie van het verschil. En ik bedoel daarmee niet het voor de hand liggende binaire verschil. Het verschil is de motor van de eenheid en bron van zelfwording.

En nu maak ik even een sprong. We worden wie we zijn in relatie tot de ander en in de uiteenzetting met het anders-zijn van de ander. Dit anders-zijn is een ontdekkingsreis naar onszelf. In religieuze zin zouden we de verschillen moeten appreciëren als ingeschapen en van God gegeven. Zodat we de ander nodig hebben als hulp en tegenover en als de weg naar eenheid en menselijke heelheid.

Naar mijn mening geldt dit op vele niveaus. De eenheid binnen een relatie komt niet tot stand door assimilatie of onderdrukking, maar door het genieten en respecteren van het anders-zijn van de partner. Binnen de oecumene hoeven we niet te worden als de ander, maar wel elkaar herkennen als ledematen van het ene lichaam van Christus. Dan pas is er vreugde om de vele wegen en de Ene Weg, die niet naar verdeeldheid ziet, maar de eenheid ervaart.

Iedere mens en ieder volk verlangt ernaar intact te blijven. Vrede is dan de erkenning dat allen een geschenk zijn voor elkaar, dat we zonder elkaar niet compleet zijn en alleen samen in vrede kunnen leven. "Wanneer ge leeft naar mijn gebod en mijn woorden trouw bewaart en onderhoudt, zult ge in vrede leven in het land dat ik u geven zal". Wat is dat woord en dat gebod anders dan een woord van leven en een gebod om niet te doden? Ons land, onze aarde is ons gegeven, om er een bewoonbare plaats van te maken voor allen die haar bewonen. De hele veelkleurigheid van de mensengemeenschap.

Eenheid in respect voor het anders-zijn van de ander die nooit te herleiden is tot het 'eigene' en ook niet toe te eigenen. Volgens de filosoof Levinas stelt het een absolute grens aan mijn vermogen jegens de ander, niet als tegenmacht of tegenstander, maar als weerloze onaanraakbaarheid. Daarmee, zou je kunnen zeggen, is de ontmoeting met een medemens nooit onverschillig en altijd

ethisch. Het stelt immers de vraag wie ik als mens ben ten opzichte van de ander die ik niet kan "gebruiken" of toe-eigenen. We kunnen er wel nieuwsgierig naar zijn, belangstelling ervoor hebben en er open voor staan, ervan genieten en leren.

rector Ward Cortvriendt

KERKDIENSTEN LEBUÏNUSKAPEL

Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

Kerkdienst zondag 4 februari 10.30 u

Dienst van Schrift en Tafel Vijfde Zondag na Epifanie (B)

Voorganger : ds. Andrea Führmann
Lector : lector ELG
Cantor : Maarten Luther Cantorij o.l.v. Gerrit Baas
Koster : Patricia Veerman-de Graav
Collectes : voor de voortgang van de eredienst ELG
(*digitaal overmaken kan ook*)

Kerkdienst zondag 11 februari 10.30 u

Eucharistieviering Zesde Zondag na Epifanie (B-jaar)

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Lector : Marjolein Driesen
Cantor : Alp Buitelaar en André Zandbelt
Koster : Heima Sleurink en Ward Cortvriendt
Collectes : 1^e OKK-Ned + Statie 2^e Kinderen in Syrië
(*digitaal overmaken kan ook*)

Kerkdienst Woensdag 14 februari 19.30 u

Eucharistieviering Aswoensdag (B-jaar)

Voorgangers : pastoor Ward Cortvriendt en ds. Nico Pronk
Lector : Nynke van Genderen
Cantor : Toon 't Hoen, Alp Buitelaar, André Zandbelt
Koster : André Zandbelt en Ward Cortvriendt
Collecte : Vastenactie OKKN
(*digitaal overmaken kan ook*)

Kerkdienst zondag 25 februari 10.30 u **Eucharistieviering Tweede Zondag Veertigdagentijd (B)**

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Lector : Marianne Sloot
Cantor : André Zandbelt en Toon 't Hoen
Koster : Heima Sleurink
Collectes : 1^e OKK-Nederland 2^e Statie H. Lebuïnus
(*digitaal overmaken kan ook*)
Aansluitend gemeentevergadering

De dagen van ons leven

Op 4 februari is Frits van Brussel jarig en op 5 februari viert Cees van Capelleveen zijn verjaardag. Helaas woont hij inmiddels in een zorgappartement in Zutphen. Marianne Sloot is jarig op 8 februari. Op 18 februari viert Henk Amsing een respectabel kroonjaar en op dezelfde datum heeft ook Daan de Rijk een kroonjaar, beduidend lager dan Henk. En tot slot hoopt Alp Buitelaar op 27 februari zijn verjaardag te vieren, ook een kroonjaar.

We feliciteren hen van harte en wens hun allen in de verschillende omstandigheden van hun leven een gezegend nieuw levensjaar toe.
rector Ward Cortvriendt

Gemeentevergadering OKK-Statie zondag 25 februari

De agenda voor de reeds aangekondigde gemeentevergadering wordt vóór half februari toegezonden.

Uit de Evangelisch-Lutherse gemeente

Bij die kerkdiensten in februari.

Inderdaad een meervoud, want komende maand februari zijn er twee diensten. De eerste is de reguliere dienst op de eerste zondag van de maand, 4 februari. Voorganger is dan ds. Andrea Führmann, die na enige tijd weer in ons midden is. De cantorij o.l.v. Gerrit Baas gaat, zoals gebruikelijk, zingenderwijs voor, en Jaap Vonk bespeelt het orgel.

De tweede dienst is de met de Oudkatholieke Statie gezamenlijke dienst op Aswoensdag. Zoals bekend vieren we al een aantal jaren in de Veertigdagen tijd – en dan met name in de Stille Week samen met de OKK. De Aswoensdag is daarvan ook dit jaar weer de eerste. In de viering, 's avonds om 19.30 gaan rector Ward

Cortvriendt en ondergetekende samen voor. De cantores van de OKK zingen en Harold van der Werff speelt op het orgel.

Met een hartelijke groet,

ds. Nico J. Pronk

VASTENACTIE 2024 : Het ESKULAYAN project

De opbrengst van de Vastenactie 2024 is bestemd voor het ESKULAYAN project van de Filipijnse (Oud-Katholieke) zusterkerk de Iglesia Filipina Independiente.

Op de Filipijnen ontvluchten veel gezinnen de armoede naar de plattelandsgebieden waar zij hopen een beter leven te hebben dan in de grote stad. Maar voor de meesten komt deze droom niet uit. Er wordt geschat dat alleen al in Groot-Manilla vier miljoen mensen wonen, in geïmproviseerde huizen en hutten in de sloppenwijken van de stad en zonder enige infrastructuur. Veel ouders werken op stortplaatsen of in kleine fabrieken. Meestal is hun salaris niet voldoende om een gezin te kunnen onderhouden. Daarom moeten kinderen bijdragen aan het gezinsinkomen.



De jongens en meisjes verzamelen afval - meestal op blote voeten en met blote handen tussen glasscherven en scherpe metaaldelen. Zij zoeken naar materiaal waar ze nog wat geld mee kunnen verdienen maar worden daarbij blootgesteld aan stinkende en giftige dampen. De hygiënische omstandigheden zijn catastrofaal; veel kinderen overlijden aan ziekte of vergiftiging.

(Geen) tijd voor school



Veel meisjes en jongens in de sloppenwijken van Manila hebben door het werken op de stortplaats geen tijd voor school en kunnen dus niet lezen of schrijven. Daarom werd in 2016 een mobiele school, de "School voor Bewustzijn en Vrijheid" als proefproject opgericht in een vissersdorpje in het zuiden

van Manilla. Het idee van de initiatiefnemers van de mobiele school was om de school rechtstreeks naar de kinderen te brengen en ze daarmee voor te bereiden op het naar een normale school gaan. Er

werden bussen ingericht met meubels, boekenplanken en materialen zoals video's en didactisch speelgoed.

Deze bussen rijden in het weekend naar de sloppenwijken van Manilla. Vrijwillige leraren geven de kinderen daar les in bestaande multifunctionele centra en bereiden de kinderen voor op een bezoek aan een normale school via op hun leeftijd afgestemde overbruggingscursussen. De kinderen leren niet alleen letters en cijfers maar ook welke rechten zij hebben en hoe belangrijk hygiëne en gezonde voeding voor hun ontwikkeling is. Ook de ouders worden hierbij betrokken. De kinderen worden getraind om commissies te vormen waardoor ze leren sociale relaties met anderen op te bouwen. De gezinnen worden aangemoedigd zichzelf te organiseren in basissgemeenschappen.



De kinderen krijgen op een speelse manier les omdat een speelse manier bijdraagt aan hun intellectuele en emotionele ontwikkeling. In de mobiele bibliotheek kunnen ze boeken, video's en educatief speelgoed lenen. Ook leren ze hoe ze alleen of in een groep zelfstandig de leerstof van school kunnen verwerken en verdiepen. Minstens één keer per maand bieden de docenten een buitenactiviteit aan. Hieronder valt bijvoorbeeld het onderhoud van moestuinen die de meisjes en jongens onder begeleiding aangelegd hebben. Ze leren zaaien, wieden en oogsten. Na elke les krijgen de kinderen een stevige maaltijd die door een aantal ouders bereid zijn met de groenten en het fruit uit de moestuinen.

Het goed functionerende proefproject van de mobiele school heeft de afgelopen jaren al 340 kinderen uit vier sloppenwijken in Manilla kunnen ondersteunen. Dit project wordt gesteund door Missie Sint Paulus van de Oudkatholieke kerk, die daarbij samenwerkt met de Duitse Oud-Katholieke kerk. Het streven is om de mobiele school in nog meer sloppenwijken in te zetten. Draagt u daar uw steentje aan bij?

De gezamenlijke werkgroep van de Oud-Katholieke Statie en de Evangelisch Lutherse Gemeente Hengelo wil dit project van harte bij u aanbevelen! In de volgende vieringen / diensten zal voor dit

project worden gecollecteerd:

- Aswoensdag, 14 februari (gezamenlijk OK-ELG)
- Zondag 10 maart, 2^e collecte (OK)
- Zondag 24 maart, Palmpasen, 1^e en 2^e collecte (OKK-ELG)
- Donderdag 28 maart, Witte Donderdag, 2^e collecte (OKK-ELG)

Hoe kunt U bijdragen aan deze vastenactie?

- In de collectes van de genoemde diensten / vieringen en/of
- Op de bankrekening van de OKK-statie:
NL 77 RABO 0179 1627 13 t.n.v. Oudkatholieke kerk van Nld.
Twente, onder vermelding van 'vastenactie 2024'

Hartelijk dank voor uw bijdrage in deze vastenactie! Namens de gezamenlijke werkgroep van de Evangelisch Lutherse Gemeente Hengelo en de Oudkatholieke Statie van de H. Lebuïnus Twente

Anita van Dijk, kerkrentmeester ELG
Alp Buitelaar, penningmeester OK-statie

Priesterwijding



Op zaterdag 27 januari wordt diaken Sandra van der Helm tot priester gewijd in de kerk van de H.H. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden. Aanvang: 15.00 u. Aansluitend is er gelegenheid om de wijdeling te feliciteren in restaurant Spijkers (op loopafstand van de kerk). U hoeft zich niet aan te melden voor deelname aan de viering.

UITNODIGING VOOR INTERNATIONAAL OUD-KATHOLIEK FORUM IN ZWITSERLAND IN AUGUSTUS 2024

Van 14 augustus 2024 tot en met 18 augustus 2024 komt de wereldwijde Oud-Katholieke gemeenschap samen in het schilderachtige Sarnen, Zwitserland. Het Internationale Oud-Katholieke Forum nodigt u van harte uit om deel te nemen aan dit inspirerende evenement, gehouden in het eeuwenoude Benedictijner College (bekijk de prachtige locatie hier: [Benedictijner Kollegium](#)).

Dit jaar staat het forum in het teken van het boeiende thema: "Hoe bouwen en leven we als een kerk met meerdere generaties?" Een diepgaande verkenning van hoe we samen kunnen werken aan de constructie en bloei van een kerk die bruggen slaat tussen diverse generaties. Verwacht boeiende sprekers, levendige discussies en de mogelijkheid om ideeën en ervaringen uit te wisselen.

Wij hopen weer op veel deelnemers en iedere geïnteresseerde is welkom: leken, medewerkers, vrijwilligers, vrienden van de Oud-Katholieke kerk, gelovigen, studenten, diakens, lectoren, of twijfelaars.

Inschrijven en meer informatie

Het programma voor dit vierdaagse evenement wordt later bekend gemaakt. Alle informatie over kamers en prijzen én het inschrijfformulier zijn te vinden via

<https://alkatholisches-forum.org/anmeldung-forum-2024/>. Het aanspreekpunt voor Nederlandse deelnemers is Johanna Glen. Zij is te bereiken per mail via jogelooft@gmail.com

H.LEBUÏNUSKAPEL als **groene kerk**

In deze rubriek voor de even maanden van Lebuinus Kompas besteden we aandacht aan hoe in kerkgemeenschappen werk gemaakt wordt van duurzaamheid en vergroening. In 2014 meldde de Lebuïnus Statie zich aan bij de beweging van Groene

Kerken. We namen ons voor elk jaar een concrete stap te zetten. U bent uitgenodigd om uw ideeën kenbaar te maken en iets te schrijven voor deze tweemaandelijks rubriek.

André Zandbelt

BiebCollege: Is er leven na de groei? 27 febr. 2024:

Stel je voor: een Nederland dat binnen de grenzen van de aarde leeft. Een land waarin economische groei niet meer voorop staat, terwijl de welvaart van verreweg de meeste Nederlanders intact blijft. Een land waarin mensen gelukkiger worden, omdat ze minder stress en meer vrije tijd hebben...

Het boek "Er is leven na de groei" laat zien hoe dit kan, op een haalbare en betaalbare manier en in korte tijd. Aan de hand van kleine en grote verhalen neemt auteur Paul Schenderling je mee naar het Nederland van 2040. Daarbij passeren vele concrete verbetervoorstellen de revue, voor de inrichting van de economie, de sociale zekerheid, de landbouw, de zorg en mobiliteit. Ook laat hij zien wat deze veranderingen praktisch betekenen voor jouw dagelijkse leven: in je huishouden, je werk en je leefomgeving.

Vertrouwen en daadkracht

Dit nieuwe verhaal voor Nederland is ambitieus, wetenschappelijk gefundeerd, waardengedreven, sociaal en realistisch. Het enige dat nodig is, is vertrouwen en daadkracht. Om oude gewoonten en ideeën die de aarde en de mens uitputten los te laten en om samen een nieuwe richting in te slaan. Want na de groei wacht een mooier leven.

Paul Schenderling

Paul Schenderling is econoom, schrijver en spreker. Hij adviseert en schrijft over sociale en ecologische vraagstukken vanuit een economische invalshoek. Hij heeft ruimt 10 jaar onderzoeks- en adviseurservaring en ervaring met politiek-bestuurlijke processen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Samen met een groep deskundigen schreef hij het boek 'Er is leven na de groei' over hoe we onze toekomst realistisch veiligstellen.

BiebCollege

Acht keer per jaar is er een BiebCollege in Bibliotheek Hengelo met steeds een maatschappelijk relevant onderwerp. Verwacht elke keer

een frisse en bevragende kijk op een maatschappelijk relevant en actueel onderwerp. Maxim Februari, Mirjam Kaijer, Herman Pleij en Fokke Obema waren eerder al te gast.

Aanmelden

Het BiebCollege van Paul Schendeling is **dinsdag 27 februari**. Een kaart voor bibliotheekleden kost €7,50 en is inclusief koffie/thee en een drankje na afloop, als je geen lid bent van de Bibliotheek ben je ook van harte welkom: een kaartje kost dan €10,-. Aanmelden en bestellen via www.bibliotheektwente.nl, Beursstraat Hengelo. De inloop is vanaf 19:30, het BiebCollege start om 20:00 tot 21:00, daarna is er gelegenheid na te praten onder het genot van een drankje. Dit biebcollège wordt georganiseerd in samenwerking met de Waterstaatskerk in Hengelo.

Eddy Oude Wesselink, Groen Geloven Hengelo

Terugblik 2023

Met genoeg kijken we terug op 2023. Ons netwerk is gegroeid met **44 nieuwe groene kerken!** We zijn dankbaar voor de **bijna 450 geloofsgemeenschappen** die zichtbaar willen maken dat ze verantwoordelijkheid nemen voor de zorg voor de schepping. Het is goed om te zien dat het netwerk van groene kerken breder wordt: naast PKN-kerken sluiten steeds meer kerken van andere denominaties aan: van remonstrants tot reformatorisch en rooms-katholiek. Inmiddels zijn meer dan twintig verschillende denominaties aangesloten

Judith van Peursen over generaties, duurzaamheid en de kerk : fragmenten uit een interview

Judith van Peursen, (27 jaar, woonachtig in Rotterdam, werkt in het team voor circulair supply-chain management bij ASML) .

We spreken haar over generaties, duurzaamheid en de kerk.

En hoe ervaar je dit in de kerk, vind je in je kerk herkenning van je zorgen over klimaat?

“Er wordt bij ons in de kerk wel bij stilgestaan, bijvoorbeeld met een Michazondag. Mensen vinden het wel belangrijk maar... er speelt zoveel. Voor mij gaat dit onderwerp ook echt over zorgen voor Gods schepping en rechtvaardigheid. Maar ja, mensen zien ook andere vormen van onrechtvaardigheid, oorlogen. En wat wij dan kunnen doen wordt dan misschien toch gevoeld als een druppel op de gloeiende plaat. We hebben gelukkig wel zonnepanelen, dus er worden wel stappen genomen. Maar nog niet echt een plan, er wordt nog weinig nagedacht over wat we meer zouden kunnen betekenen. Zo hebben we bijvoorbeeld sinds corona weer wegwerpbekers en die hebben we nog steeds. Want ja, we zijn best een kleine gemeente en ja anders moet iemand dat weer gaan afwassen... daar blijft het dan op hangen.”

Dus is kennis denk je hetgeen wat het meeste ontbreekt?

“Ook, maar ook urgentie en daadkracht. We kunnen echt iets doen. Ik denk dat onbewust het idee leeft dat we weinig kunnen veranderen. Juist van een generatie boven je, van mensen met meer levenservaring, zou meer meedenken over hoe het anders kan zijn. Hoe pak je zulke problemen aan? Ook in de politiek zijn er maar weinig voorbeeldfuncties die echt een visie laten zien over een andere toekomst, over hoe het wel moet. Je kunt het hebben over of je wel of niet zou mogen vliegen. Maar kunnen we concreter doordenken, bijvoorbeeld als we anders met vliegen om gaan, wat het effect daarvan? Hoe zou het moeten in de toekomst?”

Hoor ik je eigenlijk zeggen dat jouw generatie juist van de oudere generaties visie en hoop nodig heeft?

“Ja en daadkracht. In onze kerk wordt ook over hoop gesproken, maar dan hoop op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar het is meer dan dat. Het gaat om ook om hoop voor mensen die nu leven, eerlijkere kansen, rechtvaardigheid. Hoop voor deze tijd.”

Speelt bij jou soms ook dat gevoel richting een andere generatie van: lekker dan, jullie hebben steeds meer gevlogen, vlees gegeten enzovoort en wij zitten met de gevolgen?

“Ja, maar niet naar mensen toe. Wel naar het systeem. Waarom moesten we zoveel streven naar steeds meer, steeds beter, zonder na te denken over de consequenties? Dit systeem is nu zo gegroeid dat het moeilijk is om er vanaf te komen. Het is denk ik ook dat systeem wat je moedeloos kan maken. Daardoor voelt het ongrijpbaar of zinloos wat je als individu onderneemt. Maar als iedereen dat denkt komen we nergens. Samen moeten we nadenken over de hele systeemverandering en ondertussen acties ondernemen om nu al van binnen uit het systeem te veranderen.”

Heb je nog een boodschap voor betrokkenen bij Groene Kerken die actief zijn in hun kerk en bijvoorbeeld veertigers, vijftigers of zestigers zijn?

“Maak het bespreekbaar en behapbaar. Kies bijvoorbeeld een concrete aanpassing van onze leefstijl om een maand op te focussen. Laat zien door woord en daad dat het anders kan. En laat het zoveel mogelijk aansluiten bij wat al speelt binnen de kerk in plaats van het als een los onderwerp te behandelen.

Uit: Nieuwsbrief Groene Kerken



COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN

<groene kerk>

Kerkcentrum ST. LEBUÏNUSKAPEL
Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo

Rector pastoor E. Cortvriendt
Schaapskamp 8 3849 PS Hierden
mail: pastoor@twente.okkn.nl tel. 06 839 867 60

Secretariaat/penningmeester statie-bestuur
Alp Buitelaar
Dr. van der Sluisstraat 12 7482 XS Haaksbergen
mail: alpbuitelaar@planet.nl tel. 06-22661130

Lebuïnus Kompas redacteur
André Zandbelt
mail : a.zandbelt@planet.nl tel. 0546 815313

Website Harald van der Werff
mail : harald.vanderwerff@gmail.com

Bankrekening Statie: NL 77 RABO 0179 162 713
OKKN t.a.v. Statie Twente Hengelo

Website **OKK Statie Twente** <https://twente.oudkatholiek.nl>
OKK Nederland <https://oudkatholiek.nl>

Predikant Ds. Nico Pronk
Dr. van der Sluisstraat 12 7482 XS Haaksbergen
mail : paspronk@planet.nl tel. 06 51272923

Kopij (ELG) naar de predikant (zie hierboven)
Verzending Gerrit Baas
(ELG) mail: baas.gerrit@hetnet.nl tel. 053 4337130

Huishoudelijk Heima Sleurink
mail : heima49@live.com tel. 074 2913856

Reservering kapel/zaal
André Zandbelt
mail : a.zandbelt@planet.nl tel. 0546 815313

