

Lebuïnus Kompas Maandbrief



Oud-Katholieke Kerk
Twente en Ommelanden
Statie H. Lebuïnus

Evangelisch-
Lutherse gemeente
Hengelo

Oktober 2024

Inleidend woord : Wanneer de zon laag staat

Misschien kent ieder wel het gedicht '*De Bruid*' van Jan Prins, een van de pseudoniemen van C.L. Schepp (1876-1948). Een ander pseudoniem is J.P. Born. Minstens kennen velen een deel ervan zonder te weten dat hij de auteur is, namelijk: "de bruijom is de lentezon en Holland is de bruid".

Het is een zonovergoten gedicht van een bijna paradijselijke lichtheid. Het eindigt met de verzen: "Wat is de hemel wijd en licht,-wat is het leven goed. De wereld is een wonderbron van telkens nieuw geluid: de bruijom is de lentezon en Holland is de bruid". Het schetst een bijna idyllische wereld waarin alles fris, mooi, schoon en passend is. Soms kun je hiervan iets ervaren wanneer je in het voorjaar op een heldere dag met een nog frisse wind in Zeeland of op een Waddeneiland de geluiden van grutto's, scholeksters en tureluurs hoort met het geluid van de zee op de achtergrond. Dan is de wereld schoon en goed. Misschien wel een dansfeest, om een andere schrijver aan te halen.

Maar met dat al worden de avonden en nachten langer en de zon staat lager boven de horizon. Letterlijk, en ook figuurlijk, leven we in een tijd van afnemend licht. Het licht van de zon der gerechtigheid wordt dunner, de gerustheid van leven bedreigd.

De weids ademende vreugde van hart uit het gedicht wordt beklemd. Het is moeilijker om in deze tijd de vreugde van het goede leven en het vertrouwen in de goedheid van de wereld te bewaren. En toch is dat precies wat we wel doen. We leven (om het maar een beetje Zeeuws te zeggen) met onze voeten in de klei en ons hoofd in de wind. Geheel van de aarde, staan we gericht op de hemel. Dat is een grote levenskunst. De aarde met haar wel en wee volstrekt serieus nemen en richten op de belofte en het verlangen naar de vervulling ervan. Om het aanschijn van de aarde te vernieuwen.

Gelukkige mensen zijn wij die geloven wat ons van Godswege is gezegd. Dat wij, ondanks alles wat zich voordoet, niet bestemd zijn voor de zonde die het leven doodt (onrecht, verdeeldheid, haat, hoogmoed), maar voor het leven zijn wij bestemd. En als we ertoe bestemd zijn, ligt het ook in ons vermogen. Immers:

“U hebt de mens toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten neergelegd” (ps. 8,7).

Het is onze verantwoordelijkheid om hier het werk van God te verrichten. Om elkaar tot leven te strekken. En om in vrede en verbondenheid met elkaar te leven. Op de momenten dat ons dat lukt - en gelukkig zijn die er ook- breekt de zon door en wordt het duister licht. Een nieuwe morgen van vrede.

rector Ward Cortvriendt

KERKDIENSTEN LEBUÏNUSKAPEL

Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

Kerkdienst zondag 6 oktober 10.30 u

Dienst van Schrift en Tafel Zondag 18 na Trinitatis

Voorganger : ds. Andrea Fuhrmann

Lector : lector ELG

Cantor : Maarten Luther Cantorij o.l.v. Gerrit Baas
en aan het orgel Jaap Vonk

Koster : Patricia Veerman-de Graav

Collectes : voor de voortgang van de eredienst in ELG
(*digitaal overmaken kan ook*)

Kerkdienst zondag 13 oktober 10.30 u
Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 23 (B-jaar)

Voorgangers : Aartsbisschop Barend Wallet
pastoor Ward Cortvriendt
Lector : Marjolein Driesen
Cantor : Alp Buitelaar en André Zandbelt
Koster : Heima Sleurink
Collectes : 1^e OKK-Nederland 2^e Missie St. Paulus
(*digitaal overmaken kan ook*)

Kerkdienst zondag 27 oktober 10.30 u
Eucharistieviering Hoogfeest Allerheiligen en Allerzielen

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Lector : Wim de Rijk
Cantor : Alp Buitelaar, André Zandbelt
Koster : Mieke en Ward Cortvriendt
Collectes : 1^e OKK-Nederland 2^e Statie H. Lebuïnus
(*digitaal overmaken kan ook*)

De dagen van ons leven

Op 12 oktober is Wouter de Rijk jarig en op 16 oktober viert Heima Sleurink haar verjaardag. Beiden van harte gefeliciteerd en een gezegend nieuw levensjaar gewenst.

rector Ward Cortvriendt

Viering zondag 13 oktober a.s.

In de eucharistieviering van 13 oktober zal onze **aartsbisschop Barend Wallet** bij ons voorgaan in het kader van zijn verlangen om op regelmatige basis alle parochies en staties van zijn bisdom informeel te bezoeken en er voor te gaan in de eucharistie. Los van de reguliere werkbezoeken (visitaties). We stellen dit zeer op prijs en verwelkomen hem graag in ons midden. Bij deze gelegenheid zal de bisschop ook graag met ons in gesprek gaan na de viering tijdens de koffie. Als rector van de statie zal ik assisteren bij de viering en derhalve ook aanwezig zijn.

Oudkatholieke Missie St. Paulus

In de maand oktober, in ons geval op 13 en 27 oktober, zullen de collectes bestemd zijn voor het diaconale werk van de Missie St. Paulus. Deze zet zich, met de haar ten dienste staande middelen, in voor de leniging van concrete noden in de wereld. Als kerk en plaatselijke geloofsgemeenschap ondersteunen we dit werk als uiting van onze diaconale opdracht, dit naast ons eigen diaconale project van de Statie en wat we individueel reeds doen.

De opbrengst van onze collecte komt ten goede aan de projecten van de Missie St. Paulus. Zie voor informatie:

<https://oudkatholiek.nl/delen/bijzondere-collectes/>

rector Ward Cortvriendt

25 jaar vrouw in het ambt



Bisschop dr. Jo Bailey Wells, een van de meest invloedrijke vrouwen in de Anglicaanse gemeenschap, is op vrijdag 18 oktober a.s. de hoofdgast tijdens de bijeenkomst rond de 25^{ste} verjaardag van het besluit om vrouwen tot het apostolisch ambt toe te laten.

Naast de Britse bisschop zal ook dr. Mattijs Ploeger, rector van het Oud-Katholiek Seminarie, een lezing verzorgen. Aansluitend is er een panelgesprek met deelnemers uit verschillende kerken.

Het Thema Vrouw & Ambt zorgt tot op de dag van vandaag voor pittige discussies. Ook binnen de Oud-Katholieke Kerk is er lang en intensief over gesproken. Dankzij een zorgvuldig synodaal proces heeft het uiteindelijke besluit niet voor tweespalt gezorgd.

Toch blijven er prikkelende vragen. Hoe moet je de eeuwenlange traditie om alleen mannen toe te laten wegen? Kan een vrouw Christus wel representeren in het vieren van de sacramenten, met name de eucharistie? En wat betekent het voor de oecumene dat kerken hierin verschillende wegen gaan ?

Menswording

In 1988 hakten de bisschoppen de knoop door. De toelating van vrouwen zien ze als rechtvaardig en in lijn met het geloof van de vroege kerk: het heil komt tot ons in de menswording van de Zoon van God, niet in de man-wording. Omdat Christus de Verlosser is van mensen, niet alleen van mannen, is het in onze tijd niet vol te houden dat ambtsdragers alleen op grond van het man-zijn zouden handelen. Het geestelijk ambt is ook voor daartoe geroepen vrouwen open gesteld , "juist om het heil waarom het gaat voor alle tijden te behouden en niet te verliezen" (Herderlijke brief Ambt in de branding, 1999).

Genderneutraal

Net als in veel andere kerken was het in het begin voor enkele mensen wel even wennen om een vrouw in kazuifel te zien, maar al snel bleek het de gewoonste zaak van de wereld.

Grete Verhey-de Jager was de eerste vrouw die - in september 1999 - tot priester werd gewijd. Inmiddels is bij elf vrouwen de handen opgelegd. Erna Peijnenburg, pastoor in Alkmaar, noemt het een verrijking dat vrouwen deel zijn gaan uitmaken van de geestelijkheid. "Niet alleen omdat zij zogenaamde vrouwelijke

eigenschappen binnen zouden hebben gebracht –zoals je ook wel hoort over vrouwelijke leiders in het bedrijfsleven en op andere posities. *Alle karaktereigenschappen die mensen kunnen hebben zijn genderneutraal.* We hebben gewoon heel goede en toegewijde ambtsdragers cadeau gekregen die er niet waren gekomen als de deur voor de wijding van vrouwen gesloten was gebleven”.

Panelgesprek

Aansluitend op de bijdragen van Jo Bailey Wells en Mattijs Ploeger zal er een panelgesprek plaats vinden onder leiding van Marieke Ridder, priester en deken van het Metropolitane Kapittel van Utrecht. Naast Erna Peijnenburg, Steef Eman en Lidwien van Buuren, alle drie oud-katholiek, schuiven dominee Almatine Leene en zuster Nadia Kroon aan. Almatine was de eerste vrouwelijke predikant in de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Nadia is rooms-katholiek kloosterling van de Dominicanessen van de Heilige Familie.

Praktische informatie

Het symposium tijdens de bijeenkomst **op 18 oktober** begint om 14.00 u. Om 16.30 vindt de feestelijke eucharistieviering plaats waarin pastoor Erna Peijnenburg, pastoor Leonie van Straaten en diaken Thelma Schoon voorgaan. We hebben het daarom met een knipoog naar de ‘Mis met drie heren’ van de katholieke liturgie, speciaal voor deze dag een ‘Mis met drie dames’ genoemd.

Na de viering is er plaats voor ontmoeting en gesprek.

De dag vindt plaats in de kerk van de H. Gregorius op 't Zand in Amersfoort en in de bijbehorende Joriszaal. De toegang is gratis. Meer informatie over deze bijeenkomst verschijnt in de komende weken op de website www.oudkatholiek.nl

Bron: www.oudkatholiek.nl

André Zandbelt

Doppen sparen: twee goede doelen ineen

Wist je dat plastic doppen geld waard zijn? Per kilo ontvangt KNGF Geleidehonden een vergoeding. Dus gooi de dopjes van frisdrank, melkpakken en dressingflessen niet weg, maar zamel ze in. Inmiddels hebben alle doppen samen al vele tienduizenden euro's opgebracht.

Het is een dure grap om een hond op te leiden tot geleidehond. Immers, het kost maandenlange training door terzake deskundigen. Inzamelen van doppen blijft daarom een welkome ondersteuning.

In de keuken van de Lebuïnskapel staat een doos waarin kerkgangers hun gespaarde plastic doppen kunnen deponeren.

De ingezamelde doppen zijn ten bate van de opleiding van blindengeleidehonden en andere hulphonden van het KNGF. Inzamelen van plastic doppen dient dit goede doel en is bovendien nog eens goed voor het milieu, wat prima past bij de Lebuïnskapel als groene kerk.

In de coronamaanden kwam er echter behoorlijk de klad in. De doppen bleven te lang bewaard en gingen stinken, vooral als ze niet goed schoon waren. Inmiddels is geregelde aflevering bij een van de aangewezen depots weer verzekerd. Toch blijft het noodzakelijk om de doppen thuis goed door de afwas te halen

zodat ze SCHOON en DROOG in de doos in onze statie worden gedeponerd en bewaard.

Doppen inzamelen blijft een welkome ondersteuning van het goede doel én maakt ons tegelijkertijd meer milieubewust.

André Zandbelt

H.LEBUÏNUSKAPEL als **groene kerk**





COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN

<groene kerk>

Kerkcentrum ST. LEBUÏNUSKAPEL
Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo

Rector pastoor E. Cortvriendt
Schaapskamp 8 3849 PS Hierden
mail: pastoor@twente.okkn.nl tel. 06 839 867 60

Secretariaat/penningmeester statie-bestuur
Alp Buitelaar
Dr. van der Sluisstraat 12 7482 XS Haaksbergen
mail: alpbuitelaar@planet.nl tel. 06-22661130

Lebuïnus Kompas redacteur
André Zandbelt
mail : a.zandbelt@planet.nl tel. 0546 815313

Website Harald van der Werff
mail : harald.vanderwerff@gmail.com

Bankrekening Statie: NL 77 RABO 0179 162 713
OKKN t.a.v. Statie Twente Hengelo

Website **OKK Statie Twente** <https://twente.oudkatholiek.nl>
OKK Nederland <https://oudkatholiek.nl>

Predikant Ds. Nico Pronk
Dr. van der Sluisstraat 12 7482 XS Haaksbergen
mail : paspronk@planet.nl tel. 06 51272923

Kopij (ELG) naar de predikant (zie hierboven)
Verzending Gerrit Baas
(ELG) mail: baas.gerrit@hetnet.nl tel. 053 4337130

Huishoudelijk Heima Sleurink
mail : heima49@live.com tel. 074 2913856

Reservering kapel/zaal
André Zandbelt
mail : a.zandbelt@planet.nl tel. 0546 815313

