

Lebuïnus Kompas Maandbrief



Oud-Katholieke Kerk
Twente en Ommelanden
Statie H. Lebuïnus

Evangelisch-
Lutherse gemeente
Hengelo

November 2024

Inleidend woord: Waar moet het heen?

De laatste maand van het kerkelijk jaar houdt het oog gericht op de voleinding. In essentie is dat de wereld en het leven zoals die zouden moeten zijn en zullen zijn wanneer zij rusten in God. Of wanneer God zal zijn alles in allen.

Vaak wordt die voleinding in verband gebracht met een destructie van onze wereld. Teksten die dienen om wakker te schudden en te vermanen. Dat geldt ook voor oordeelsteksten. Allemaal met de bedoeling, lijkt het, om duidelijk te maken dat je moet zorgen dat je erbij hoort, bij het getal van hen die gered worden. Er zijn ook even zoveel leerteksten die duidelijk maken hoe je je erop moet voorbereiden en hoe je moet leven in overeenstemming met de voleinding.

Laten we nu eens kortweg zeggen dat de voleinding de vervulling is van ons mens-zijn. De mens die wij kunnen zijn en de mens zoals wij bedoeld zijn. En dat geldt ook voor de schepping als de wereld waarin wij leven. Wij waarlijk en ten volle mens, de wereld een bewoonbare plaats, een plek van vrede en leven. En in deze tijd houden we ons oog daarop gericht.

Deze tijd waarin wij onze overleden geliefden gedenken, en waarin we wellicht het verlies en de pijn herbeleven. Met alle vragen van dien. Deze tijd waarin zoveel oorlog en conflict ons onzeker maken. Waarin we politici van hun slechtste kant zien. En we ook nog eens te maken hebben met persoonlijk onrecht, verlies en leed. Allemaal

geen eindtijdssymptomen en boden van de grote vernietiging, ook al lijken ze op de beschrijvingen die we lezen. Maar wel symptomen van hoe onze wereld en ons bestaan eraan toe zijn.

Juist in zulke omstandigheden spreken we niet over berusting, niet over opgeven. We stellen een daad van geloof door te belijden dat wij uitzien naar een wereld die schoon en rechtvaardig is, naar een leven dat waarlijk leven is, liefdevol en vredig. Dat we erop vertrouwen dat recht gedaan wordt aan kleine en weerloze mensen. Dat wij niet vergeefs leven en sterven.

De voleinding is misschien niet zozeer een stip op de horizon van de eeuwigheid. Het voltrekt zich in ons wanneer wij het oog gericht houden op de voltooiing. Daarmee zetten we ons leven in de richting van de voleinding en daarmee ook onze wereld. Voor zover het van ons afhangt vertegenwoordigen we op die manier de uiteindelijke heelheid van de schepping en van ons leven.

Temidden van angstige vragen waar het toch heen moet met onze wereld kunnen we een gelovig en vertrouwwol antwoord zijn. We gaan de weg van gerechtigheid en vrede, de weg van het leven. En of die weg lang is of kort doet er niet toe. Wel dat we die samen gaan. De weg van heelheid en verbondenheid.

rector Ward Cortvriendt

De dagen van ons leven

Op 22 november hoopt Annie van Capelleven-van Putten haar verjaardag te vieren en Peter de Reus op 25 november. In deze maand zijn, eveneens, op 15 november dhr. Heslinga en op 19 november dhr. Cornwell jarig. We feliciteren allen van harte en speciaal Annie die zo'n respectabele leeftijd bereikt. We wensen hun een gezegend levensjaar toe.

rector Ward Cortvriendt

KERKDIENSTEN LEBUÏNUSKAPEL

Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

Kerkdienst zondag 3 november 10.30 u

Dienst van Schrift en Tafel: (B-jaar)

Voorganger : ds. Nico Pronk
Lector : lector ELG
Cantor : Maarten Luther Cantorij o.l.v. Gerrit Baas
Cantatedienst m.m.v. Maaïke Dessens en
David Kampmeijer en organist Jaap Vonk
Koster : Patricia Veerman-de Graav
Collectes : voor de voortgang van de eredienst in ELG
(*digitaal overmaken kan ook*)

Kerkdienst zondag 10 november 10.30 u

Eucharistieviering Patroonsfeest H. Lebuïnus en Willibrordus

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Lector : Nynke van Genderen
Cantor : André Zandbelt en Alp Buitelaar
Koster : Ward Cortvriendt en Heïma Sleurink
Collectes : 1^e OKK-Nederland 2^e Unie van Utrecht
(*digitaal overmaken kan ook*)

Kerkdienst zondag 24 november 10.30 u

Eucharistieviering Zondag van de Voleinding (B-jaar)

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Lector : Marianne Sloot
Cantor : Toon 't Hoen en André Zandbelt
Koster : André Zandbelt
Collectes : 1^e OKK-Nederland 2^e Statie H. Lebuïnus
(*digitaal overmaken kan ook*)

Bij de kerkdiensten: cantatedienst 3 november

Direct na Allerheiligen en Allerzielen vieren we in de Lutherse gemeente op 3 november de 23^e zondag na Trinitatis/7^e zondag van de herfst.

De lezingen voor deze zondag zijn: Job 19 : 23 – 27, Hebrëeën 7 : 23 – 28 en uit het evangelie naar Markus hoofdstuk 12 : 18 – 27, over de vraag van de Sadduceeën - die beweren dat er geen opstanding uit de dood is - aan Jezus met wie de vrouw, die in leven veel mannen gehad heeft, die steeds weer stierven, in het leven na de dood dan wel niet getrouwd zal zijn... Voer voor speculatie, maar waar gaat het nu bij die vraag eigenlijk om..?

De dienst in de Lebuïnuskapel is een cantatedienst. Gezongen zal worden de cantate 'Nichts soll uns scheiden von der Liebe Gottes' (Bux WV77) van Dietrich Buxtehude (1637-1707).

Uitvoerenden zijn de Maarten Luther cantorij o.l.v. Gerrit Baas, medewerking verlenen de blokfluitisten Maaïke Dessens en David Kampmeier en de organist Jaap Vonk. Voorganger in deze dienst is ds. Nico Pronk uit Haaksbergen. Anja van den Hoorn is lector en Patricia Veerman doet de kosterdienst. Ouderling is Anita van Dijk.

Overleden

De synodale commissie van de Lutherse synode bericht ons over het plotselinge overlijden op zondag 13 oktober van dr. M.L. (Martin) van Wijngaarden. Ds. Van Wijngaarden was lid van de synode en groot kenner van het roerend Luthers erfgoed en de Lutherse traditie. Als lid van het bestuur van de stichting Protestantse Kerkelijke kunst was hij ook nauw betrokken bij het Catharijneconvent. [Zoals ook de Stichting Oud-Katholiek Museum een onderliggende stichting van het Catharijneconvent is]. Zeer gewaardeerd werd dr. Van Wijnbaarden vanwege zijn specifieke kennis van het Luthers avondmaalszilver. Naast wetenschappelijk studies, heeft hij helder werk geschreven over de kracht van de lutherse traditie voor de breedte van de Protestantse Kerk.

De gedachtenisdienst vond plaats op 19 oktober in de protestantse Abdijkerk in Den Haag/Loosduinen, waar hij als predikant aan verbonden was, na Luthers predikant te zijn geweest in Amsterdam en Rotterdam. Ds. Van Wijngaarden is 58 jaar geworden. Zijn gedachtenis zij de kerk tot zegen.

Ds. Nico Pronk

Priesterwijding



Op zaterdag 26 oktober zal diaken Michaël van den Bergh zijn priesterwijding ontvangen. Bisschop Dick Schoon van Haarlem zal de wijding toedienen in de parochiekerk van Egmond aan Zee, en de aanvang is 14.30 u . Iedereen is daarbij welkom.

Michaël is diaconaal werkzaam in de parochie van Amsterdam en is tevens de personal assistent van aartsbisschop Bernd Wallet voor diens internationale taken. Een interview met de wijdeling leest u op de landelijke website: www.oudkatholiek.nl

André Zandbelt

H.LEBUÏNUSKAPEL als **groene kerk**

In deze rubriek voor de even maanden van Lebuinus Kompas besteden we aandacht aan hoe in kerkgemeenschappen werk gemaakt wordt van duurzaamheid en vergroening. In 2014 meldde de Lebuïnus Statie zich aan bij de beweging van Groene Kerken. We namen ons voor elk jaar een concrete stap te zetten. U bent uitgenodigd om uw ideeën kenbaar te maken en iets te schrijven voor deze tweemaandelijks rubriek.

André Zandbelt

- o Het Team van Groene Kerken kan voldaan terugkijken op de Groene Kerken Dag, zaterdag 12 oktober in Utrecht. Ruim 250 deelnemers uit het hele land hadden zich aangemeld om inspiratie op te doen aan andere lokale groene kerken, aan lezingen en workshops, expositie en zang. Aan persoonlijke ontmoetingen in een goede sfeer rond koffie en lunch.
- o De Geertekerk heeft niet voldoende ruimte voor de workshops. Die vonden grotendeels plaats in de Nicolaïkerk en in zalen van Hotel Karel V , beide in de omgeving van de kerk
- o Inmiddels hebben ruim 500 lokale geloofsgemeenschappen zich aangesloten om als groene kerk elk jaar een stap te zetten in verduurzaming en vergroening in de exploitatie en onderhoud van hun kerkgemeenschap.
Niet zonder enige trots kon worden verwezen naar het feit dat Groene Kerken dit najaar op plek 5 (!) is geland in de lijst van de Duurzame Honderd van het dagblad Trouw.
- o Groene Kerken heeft haar website drastisch vernieuwd en heeft nu ook een app gelanceerd. De veelgebruikte toolkit met concrete suggesties, ideeën, werkvormen, initiatieven heeft een aanzienlijke uitbreiding ondergaan: er zijn nu 12 domeinen waarin men kan struinen om inspiratie op te doen:
 1. Beleid en aanpak
 2. Vervoer
 3. Ruimte rond de kerk
 4. Kerkgebouw
 5. Energie en water
 6. Grond en voedsel
 7. Natuur
 8. Liturgie
 9. Inkoop en afval
 10. Geld
 11. Geloofsinspiratie
 12. Bewustwording/ levensstijl

- o Van het boekje 'Geloof en een hoop zonnepanelen' van Kees Posthumus e.a. werden gul exemplaren uitgedeeld : zie een exemplaar op de boekenplank in de entree van de kapel.
- o De Lebuïnuskapel heeft als naaste groene buurkerken: de Protestantse Gemeente Hengelo (Waterstaatskerk), de Protestantse Gemeente Enschede (Ontmoetingskerk) en PKN Borne.
- o Het Team Groene Kerken : Ida, Carla, Maaïke en Franca



Breng ons in evenwicht

*Heer, U bracht de aarde in balans,
ieder scheepsel heeft een aandeel in die dans.
De planeten draaien in uw plannen mee.
Elke korrel zand is deel van uw idee.*

*Deel van uw idee is ook de mens
en U deelt met ons uw grote scheppingswens:
laat de aarde bloeien, geef haar rust en lucht.
Wat je nodig hebt, geeft zij je weer terug.*

*Breng ons in evenwicht met alles wat U maakte.
Als we vallen, geef ons weer een kans.
Breng ons in evenwicht. Leer ons dansen met de aarde.
Pak ons bij de hand en breng ons in balans.*

*Heer, wij nemen meer dan U ons geeft
en de aarde wordt een plek waar niets meer leeft.
Zoveel schoonheid is verdwenen voor altijd.
Alle samenhang die U bedacht raakt kwijt.*

*Breng ons in evenwicht met alles wat U maakte.
Als we vallen, geef ons weer een kans.
Breng ons in evenwicht. Leer ons dansen met de aarde.
Pak ons bij de hand en breng ons in balans.*

*Het lijden groeit, de wanhoop wint terrein.
Christus, houd ons vast.
Laat in ons uw liefde sterker zijn.
Christus, houd ons vast (2x)*

*Breng ons in evenwicht met alles wat U maakte.
Als we vallen, geef ons weer een kans.
Breng ons in evenwicht. Leer ons dansen met de aarde.
Pak ons bij de hand en breng ons in balans.*

Tekst: Roeland Smith

Muziek: Adrian Roest

Muziekbewerking: Mirte Smith, Roeland Smith

Muziekgroep: Schrijvers voor gerechtigheid



COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN

<groene kerk>

Kerkcentrum ST. LEBUÏNUSKAPEL
Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo

Rector pastoor E. Cortvriendt
Schaapskamp 8 3849 PS Hierden
mail: pastoor@twente.okkn.nl tel. 06 839 867 60

Secretariaat/penningmeester statie-bestuur
Alp Buitelaar
Dr. van der Sluisstraat 12 7482 XS Haaksbergen
mail: alpbuitelaar@planet.nl tel. 06-22661130

Lebuïnus Kompas redacteur
André Zandbelt
mail : a.zandbelt@planet.nl tel. 0546 815313

Website Harald van der Werff
mail : harald.vanderwerff@gmail.com

Bankrekening Statie: NL 77 RABO 0179 162 713
OKKN t.a.v. Statie Twente Hengelo

Website **OKK Statie Twente** <https://twente.oudkatholiek.nl>
OKK Nederland <https://oudkatholiek.nl>

Predikant Ds. Nico Pronk
Dr. van der Sluisstraat 12 7482 XS Haaksbergen
mail : paspronk@planet.nl tel. 06 51272923

Kopij (ELG) naar de predikant (zie hierboven)
Verzending Gerrit Baas
(ELG) mail: baas.gerrit@hetnet.nl tel. 053 4337130

Huishoudelijk Heima Sleurink
mail : heima49@live.com tel. 074 2913856

Reservering kapel/zaal
André Zandbelt
mail : a.zandbelt@planet.nl tel. 0546 815313

