

Lebuïnus Kompas Maandbrief



Oud-Katholieke Kerk
Twente en Ommelanden
Statie H. Lebuïnus

Evangelisch-
Lutherse gemeente
Hengelo

April 2025

Inleidend woord: Feest van de Opstanding

In deze maand gaan we door de laatste weken van de Veertigdagentijd en de lijdensweek op naar Pasen. We zetten ons uiteen met de vragen van gerechtigheid, een economie van genoeg is genoeg, de juiste maat in ons (samen)leven, het lijden van mensen en van Christus Jezus. Het is niet zomaar Pasen. Het is een verre van naïef feest. Het gaat door lijden en dood heen, als het ware door merg en been. Het relativeert het lijden en het onrecht niet. Het geeft er een perspectief aan en stelt het onder kritiek. En in die zin beschaamt het ook wat er aan lijden en onrecht door menselijk toedoen plaatsvindt.

Als gelovigen kennen we het verhaal: Jezus is gestorven aan het kruis en begraven. Op de derde dag vinden Maria van Magdala en de leerlingen het graf leeg. Dan volgt de verkondiging: "Hij is opgestaan en leeft". Heel kort samengevat.

Daarmee lijkt het een soort wonderverhaal. Wellicht exclusief voor Christus. Lezen we het als een belofte voor het leven, dan voedt het wellicht ons geloof in een persoonlijke opstanding. Mogelijk geeft dat dan ook weer aanleiding om te onderscheiden voor wie het dan wel of niet is weggelegd. Een al te letterlijke lezing beperkt de betekenis ervan.

Het perspectief dat in de opstanding van de Mensenzoon Gods wordt gegeven voor de bestemming van ons bestaan blijft natuurlijk bemoedigend en troostend helder. Gods liefde strekt zich

uit over de volle omvang van ons bestaan, het ligt eraan ten grondslag en is er de voleinding van. Hoe dat dan ook concreet gestalte krijgt. Ons leven is geborgen in God. We kunnen er alleen in beelden van verwachting over spreken. Wij weten niet, maar wij geloven in de trouw van de hand die ons gemaakt heeft. De hand die ons ook in de dood nog vasthoudt.

Voor mijzelf leg ik niet de nadruk op de persoonlijke opstanding. Het lijkt me natuurlijk heerlijk om eeuwig voor Gods aanschijn te leven, maar mijn engagement ligt bij de aarde en de mensen die haar bewonen. De verwachting van een leven bij en met God stuurt mijn blik in dit leven, het voedt en richt mijn gedachten en handelen. Een beetje kort door de bocht misschien durf ik te beweren dat geloven in de hemel richtinggevend is voor een leven op aarde. Maar dan niet in een kinderachtige relatie van beloning en straf. Maar, als de betekenis die aan ons bestaan is gegeven en die elk moment geactualiseerd kan worden en misschien ook wel moet worden. Doen we dat niet, dan is dat zonde en jammer. Op dat moment blijft de hemel duister.

De Schrift gaat over het volk van God, het heil is bestemd voor het hele volk. Het is geen individuele aangelegenheid. We zijn alleen samen volk van God, alleen samen Lichaam van Christus. We moeten samen optrekken naar de hemel en kunnen er ook alleen samen binnengaan.

Opstanding is daarbij een normerend en richtinggevend concept voor allen die verlangen naar opstaan, ademen en voluit leven. Ik zou zeggen: verplichte denkstof voor wie geloven in de weg van Christus.

rector Ward Cortvriendt

De dagen van ons leven

Op 3 april is Sylé van Olst jarig en op 8 april viert André Zandbelt zijn verjaardag. Piet Grimbergen is jarig op 10 april. Tineke Buursma is op 28 april jarig. Allen een fijne verjaardag gewenst en

zegen voor het nieuwe levensjaar. Zelf ben ik op 24 april jarig, dus lekkers bij de viering van Beloken Pasen.

Op 19 maart is in het verpleeghuis in Zutphen op 92-jarige leeftijd Cornelis (Cees) van Capelleveen overleden. Tijdens hun meer mobiele jaren bezochten Annie en Cees regelmatig de vieringen. Toen Cees opgenomen werd, bleef Annie alleen in Ruurlo wonen. Het leven viel hem de laatste tijd zeer zwaar. Moge hij nu rusten in de barmhartige liefde van de Eeuwige en het eeuwige licht hem verlichten. Van harte condoleren we Annie die meer dan 70 jaar samen met hem door het leven is gegaan. We wensen haar en de familieleden kracht en troost. Mogen goede herinneringen hen daarbij helpen.

Rector Ward Cortvriendt

KERKDIENSTEN LEBUÏNUSKAPEL

Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

Kerkdienst zondag 6 april 10.30 u

Dienst van Schrift en Tafel Vijfde Zondag Veertigdagentijd

Voorganger : da. Andrea Fuhrmann

Lector : lector ELG

Cantor : Maarten Luther Cantorij o.l.v. Gerrit Baas

Koster : Patricia Veerman-de Graav

Collectes : voor de voortgang van de eredienst in ELG
(*digitaal overmaken kan ook*)

Kerkdienst zondag 13 april 10.30 u

Oecumenische viering Palmzondag (C jaar)

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
ds. Nico Pronk

Lector : Marjolein Driesen

Cantor : Alp Buitelaar en André Zandbelt

Koster : Heima Sleurink en Ward Cortvriendt

Collectes : 1^e OKK-Nederland 2^e Vastenactie
(*digitaal overmaken kan ook*)

Kerkdienst donderdag 17 april 19.30 u
Oecumenische viering Witte Donderdag (C-jaar)

Voorganger : ds. Frans Wiersma
 pastoor Ward Cortvriendt
Lector : lector ELG
Cantor : Maarten Luther Cantorij
Koster : Patricia Veerman-de Graav
Collectes : 1^e Vastenactie 2^e Vastenactie
 (*digitaal overmaken kan ook*)

Kerkdienst vrijdag 14 april 19.30 u
Oecumenische Viering Goede Vrijdag

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
 ds. Nico Pronk
Lector : Nynke van Genderen
Cantor : Alp Buitelaar, Toon 't Hoen, André Zandbelt
Koster : André Zandbelt

Kerkdienst Zondag 20 april 10.30 u
Oecumenische viering Hoogfeest van Pasen (C-jaar)

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
 ds. Frans Wiersma
Lector : André Zandbelt
Cantor : Toon 't Hoen, André Zandbelt, Alp Buitelaar
Koster : Ward Cortvriendt en Heima Sleurink
Collectes : 1^e OKK-Ned. 2^e Jongerenwerk OKKN

Kerkdienst zondag 27 april 10.30 u
Eucharistieviering 2^e zondag van Pasen (C)

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Lector : Marianne Sloot
Cantor : Toon 't Hoen en André Zandbelt
Koster : André Zandbelt
Collectes : 1^e OKK-Ned. 2^e Statie H. Lebuïnus

Bij de Lutherse dienst: 6 april, zondag Judica.

Op 6 april, de vijfde zondag van de veertigdagentijd, zondag Judica, ('*Schaf mij recht*', naar ps. 43) gaat ds. Andrea Fuhrmann voor. Lezingen in deze dienst: Jesaja 58:7-10, Filippenzen 3 : 7 - 14 en Lukas 20 : 9 - 19, de pachters van de wijngaard die de zoon van de eigenaar doden om de wijngaard zelf te bezitten.

Organist is Jaap Vonk, de Maarten Luthercantorij staat onder leiding van Gerrit Baas, en Patricia Veerman is de kosteres. Na de overdenking zingt de cantorij: *Wirf dein Anliegen auf den Herrn*, van Felix Mendelssohn.

Ds. Nico Pronk

Bij de gezamenlijke diensten in de Stille Week.

Evenals voorgaande jaren vierden we samen met de Oud-Katholieke statie de Aswoensdag gezamenlijk. Ook de diensten in de komende Stille Week zijn gezamenlijk: Palmpasen (13 april), Witte Donderdag (17 april), Goede Vrijdag (18 april) en Pasen (20 april). Inmiddels leert de ervaring hoe goed het is om het grote feest van Pasen en de voorbereiding daarnaar samen te vieren.

We verheugen ons er ook dit jaar weer op.

Voor de tijd van de vieringen en de voorgangers verwijs ik u graag naar het vertrouwde rooster in dit Kompas.

Een heel goed Paasfeest toegewenst.

ds. Nico Pronk

Het Al Ahli Arab Ziekenhuis in Gaza: verbinding en steun

Gepubliceerd 13 februari 2025

In een oorlog zijn degenen die al kwetsbaar zijn nog kwetsbaarder. Dit geldt ook in Gaza waar medische voorzieningen zoals ziekenhuizen in puin liggen. Om die reden ondersteunt '**Missie St. Paulus**', de commissie die in opdracht van de bisschoppen internationaal diaconaal werk stimuleert, het Al Ahli Arab Ziekenhuis in Gaza. Het ziekenhuis is verbonden met de Anglicaanse Kerk en heeft zwaar geleden onder het oorlogsgeweld.

Francine Maessen, lid van 'St. Paulus', is sterk begaan met het lot van de Gazanen. Het maakt haar verdrietig en kwaad dat zoveel mensen moeten lijden onder het geweld: 'Het uitschakelen van ziekenhuizen door oorlogsgeweld raakt de allerkwetsbaarsten. Veel hulporganisaties hebben hun activiteiten al moeten staken vanwege bombardementen en andere aanvallen. Medische zorg is een mensenrecht én het iets dat Jezus zijn volgelingen opgedragen heeft. Daarom bid ik voor de dappere zorgmedewerkers die ondanks alles hun werk blijven doen en zet ik me in voor het Al Ahli Arab ziekenhuis.'



Hoewel het ziekenhuis zo zwaar beschadigd is dat het niet meer kan functioneren blijven de medewerkers, zoals artsen en verpleegkundigen, hun best doen om zo veel mogelijk mensen medische hulp te verlenen. Door nu, tijdens dit fragiele staakt-het-vuren te doneren, hopen we dat deze hulp meer mensen kan bereiken. Hiervoor is geld nodig om medische hulpmiddelen en voedsel te kunnen kopen.

Een eerste gift is nu overgemaakt. Dit loopt via de Jeruzalem and Middle East Church Association (JMECA). Later dit jaar willen we via deze route graag opnieuw een bedrag geven aan de JMECA om zo een structurele band op te bouwen met de Anglicaanse hulpverlening in het gebied. Wilt u hier ook aan meedoen?

Dan kunt u uw gift overmaken aan: St. Paulus, Oud-Katholieke missie en diaconaat buitenland, IBAN NL85INGB0000464575, onder vermelding van 'Gaza'. Alvast bedankt voor uw steun!

Missie St. Paulus van de OKK-Ned.

H.LEBUÏNUSKAPEL als **groene kerk**

In deze rubriek voor de even maanden van Lebuinus Kompas besteden we aandacht aan hoe in kerkgemeenschappen werk gemaakt wordt van duurzaamheid en vergroening. In 2014 meldde de Lebuïnus Statie zich aan bij de beweging van Groene Kerken. We namen ons voor elk jaar een concrete stap te zetten. U bent uitgenodigd om uw ideeën kenbaar te maken en iets te schrijven voor deze tweemaandelijks rubriek.

André Zandbelt

Wordt het ook Pasen voor de schepping?

“En ook de schepping zucht in barensweeën...”, zo lezen we in Romeinen 8, 22. Verre van te beweren dat Paulus de eerste klimaatheilige is, gaat het niet te ver om te zeggen dat Paulus ook de schepping in haar vergankelijkheid en kwetsbaarheid betreft in een beweging van verlossing en heil. En dat lijkt me een mooie gedachte.

Als mens hebben we de neiging om ons het heil toe te eigenen. Maar wanneer ook de schepping in het heil betrokken is,- niet op dezelfde wijze als wij denk ik, maar toch-, geeft het ons op zijn minst een bepaalde verantwoordelijkheid. De intentie om er rekening mee te houden en die beweging niet te frustreren door wat duidelijk aanslagen zijn op de schepping die geschonken is en toevertrouwd als een leefomgeving voor alle leven.

Zolang we denken, zelfs maar in een klein hoekje van onze geest, dat de mens heer en meester is van de schepping en ‘dus’ vrijelijk over de schepping kan beschikken is er geen eind aan het misbruik. Voor sommigen klinkt het belachelijk dat de natuur een statuut zou moeten hebben, vervat in een soort rechtspersoonlijkheid. Dat lijktook moeilijk te realiseren, want wat ‘De natuur’ is, is helaas niet (meer) te definiëren. Wel gaat het om bewustzijn van en zorg voor het subtiele en uiterst complexe samenstel van onze gehele leefomgeving. Ook lijkt het me een goede zaak om bepaalde

gebieden, waarover we ook nog eens te weinig weten, te verbieden voor menselijke interventie. Zelf gunnen we ons ook rustdagen, vrije dagen en vakantie. Misschien moet we dat met onze leefomgeving en wat daarin leeft ook eens doen.

(Dit laatste met dank aan Robert Doornebal, docent praktische theologie en gastspreker voor de GroeneKerken in relatie tot de sabbatswetgeving in Exodus 23)

rector Ward Cortvriendt

TIP

Een tip als hulp bij eerlijker en duurzamer consumeren: justenough.nl Just Enough heeft **een productwijzer** gemaakt waarop je in één oogopslag voor tientallen producten de meest eerlijke en duurzame keuze kunt maken. Just Enough werkt hiervoor samen met de Britse Ethical Consumer die al langer ervaring heeft met een dergelijke productwijzer. In de komende tijd zal de productlijst verder worden aangevuld. Neem alvast een kijkje op justenough.nl

rector Ward Cortvriendt

De kerkgemeenschap als plek van bloei en levensvreugde

Interview met Paul Schenderling

Paul Schenderling (37) is getrouwd met Margje en samen met hun twee kinderen wonen ze in Amersfoort. Hij zegde zijn baan op als econoom bij Berenschot om zich volledig te kunnen richten op zijn levenswerk: (kerk)gemeenschappen, bedrijven en de overheid helpen om te leven binnen ecologische grenzen van de aarde. “De last van Jezus is licht, veel lichter dan als je jezelf tot dienaar maakt van welke koning dan ook.”

Tsjonge, dat is nogal wat, om je baan op te zeggen...

“Van huis uit ben ik econoom en ik heb twaalf jaar lang met veel plezier gewerkt bij Berenschot. Tegelijkertijd was ik bezig met de drie platforms waar ik



medeoprichter van ben: Leven van genoeg (kerken), Just Enough (bewuste consumenten) en Postgroei Nederland (overheid). Ik draai niet graag een dubbele werkweek en koos voor de stichting. Genoeg is ook qua werk genoeg.”

Mooi, maar je zult ook moeten werken om een inkomen te hebben en in je levensonderhoud te voorzien.

“Het is een misverstand dat we producten kopen met geld. We kopen producten met onze eigen tijd. Voor het geld dat je wilt hebben om producten te kopen, moet je werken. De vraag is wat voor jou belangrijk is. Voor mij is dat vooral ook onbaatzuchtig liefdewerk: werk dat je doet zonder dat je ervoor betaald wordt. Het is werk dat in onze 24-uurs economie gemakkelijk in de verdrinking kan raken. We zijn juist geroepen om dat werk te doen. Door te leven van genoeg, kun je daarvoor tijd vrijspelen.”

‘Roeping’, dat klinkt eigenlijk heel Bijbels.

“We hebben allemaal verschillende liefdestalenten van God ontvangen en zijn geroepen om die in te zetten. In het gezin, in de kerk en op ons werk, allemaal plekken waar we God kunnen dienen. In de logica van werk is alles op efficiëntie gericht. In de kerk gaat het om naastenliefde, om aandacht voor de ander. In een samenleving waar economische logica op steeds meer terreinen wordt toegepast, delft de liefde het onderspit.”

Hoe zou je die liefdestaal vertalen naar de samenleving van onze tijd?

“Rijkdom is een leven van teveel, armoede is een leven van te weinig. We kunnen

dit opheffen in een gemeenschap waarin we wederzijds afhankelijk zijn en iedereen kan bijdragen. Denk aan het Bijbelse model van een gemeenschapseconomie waarin ieder persoon in staat is om te geven.”

Is het niet zo dat wij vooral heel veel nemen in plaats van geven?

“Klopt. Onze levensstandaard zou niet kunnen bestaan als ieder die voor ons werkt een leefbaar loon ontvangt. Daarom is het belangrijk dat we minder spullen kopen, van goede kwaliteit, die lang meegaan. Juist de productie van spullen heeft veel impact op het klimaat. Een nieuwe logica gaat over rechtvaardigheid. Een rechtvaardige omgang met hulpbronnen van de schepping en een rechtvaardige betaling.”

Wat was een sleutelmoment in jouw leven om hiermee aan de slag te gaan?

“Twee dingen. Mijn oom heeft in de zending gezeten in Peru. Door zijn verhalen over verschillen tussen arm en rijk, ben ik me al heel jong bewust geworden hoezeer onze rijkdom in contrast staat met de mondiale armoede. Al ver voordat ik economie ging studeren, was ik al kritisch op economische theorieën.

Het andere punt gaat over rechtvaardigheid, zoals bij de profeet Jesaja. We eigenen onszelf een disproportioneel groot deel van de vruchten van de schepping toe. Hetzelfde geldt voor de vruchten van de arbeid van anderen, in onze tijd veelal in het mondiale Zuiden. Het verschil in daadwerkelijk loon en leefbaar loon is factor 2 tot 3, dus 200 tot 300 procent! De spirituele en sociale gevolgen van uitbuiting zijn immens. Mijn oma – die onlangs 100 is geworden – vertelt mij dat haar grootouders niet aan godsdienst konden doen, omdat ze zeven dagen per week moesten werken.”

Hoe kijk jij in dat licht naar de politieke ontwikkelingen van dit moment?

“Autocratieën zoals Rusland maar ook de VS keren zich tegen internationale afspraken en kiezen voor het recht van de sterkste. Hier keert de God van de Bijbel zich tegen. Ik denk dat we als Europa nu op een T-splitsing staan. We kunnen ervoor kiezen om de weg in te slaan van het recht van de sterkste, waarin we ook pogingen uit het verleden om arbeiders en het milieu te beschermen afbreken. Of we kiezen ervoor om een Europese weg te bewandelen, tegen de autocratieën en voor het beschermen van onze waarden.”

Wat betekent voor jou: leven in de vrijheid van Christus?

“Dat Jezus Koning is en niemand anders. De last van Jezus is licht, veel lichter dan als je jezelf tot dienaar maakt van welke koning dan ook. Door te leven van genoeg, hoeven we onszelf niet over de kop te werken, niet te voldoen aan het ideale plaatje van sociale media. En, nog belangrijker, we worden vrijgemaakt om in een gemeenschap van wederzijdse afhankelijkheid tot ons recht te komen. Daarom is het een lichte last, die vooral van ons vraagt om uit te delen aan anderen. Als je zo leeft, creëer je bloeiende gemeenschappen: je relatie met God, met anderen, jezelf en de aarde. Zoals in de cirkel van de levensvreugde .”

Hoe kun je hier in de kerk mee aan de slag gaan?

“ Vijf vuistregels, die uitmonden in bloei en levensvreugde:

- 1. Vraag je bij elke behoefte af of je het echt nodig hebt.**
- 2. Als je het nodig denkt te hebben, kijk of je het kunt lenen, repareren of creëren.**
- 3. Als je het echt nodig hebt en je kunt het niet lenen, koop dan iets dat eerlijk en duurzaam gemaakt is en een lange levensduur heeft.**
- 4. Laat alles wat je niet dagelijks nodig hebt circuleren in de gemeenschap. We zitten op een enorme berg geld en spullen die we niet gebruiken.**
- 5. Je gaat erachter komen dat je minder geld nodig hebt: denk na hoe je het geld dat je overhoudt of omzet in tijd weggeeft. ”**

Dit voorjaar lanceert (lanceerde ! AAZ) Paul Schenderling met zijn team de hierboven al genoemde **Productwijzer**

Uit: Nieuwsbrief Groene Kerken februari '25

André Zandbelt



COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN

<groene kerk>

Kerkcentrum ST. LEBUÏNUSKAPEL
Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo

Rector pastoor E. Cortvriendt
Schaapskamp 8 3849 PS Hierden
mail: pastoor@twente.okkn.nl tel. 06 839 867 60

Secretariaat/penningmeester statie-bestuur
Alp Buitelaar
Dr. van der Sluisstraat 12 7482 XS Haaksbergen
mail: alpbuitelaar@planet.nl tel. 06-22661130

Lebuïnus Kompas redacteur
André Zandbelt
mail : a.zandbelt@planet.nl tel. 0546 815313

Website Harald van der Werff
mail : harald.vanderwerff@gmail.com

Bankrekening Statie: NL 77 RABO 0179 162 713
OKKN t.a.v. Statie Twente Hengelo

Website **OKK Statie Twente** <https://twente.oudkatholiek.nl>
OKK Nederland <https://oudkatholiek.nl>

Predikant Ds. Nico Pronk
Dr. van der Sluisstraat 12 7482 XS Haaksbergen
mail : paspronk@planet.nl tel. 06 51272923

Kopij (ELG) naar de predikant (zie hierboven)
Verzending Gerrit Baas
(ELG) mail: baas.gerrit@hetnet.nl tel. 053 4337130

Huishoudelijk Heima Sleurink
mail : heima49@live.com tel. 074 2913856

Reservering kapel/zaal
André Zandbelt
mail : a.zandbelt@planet.nl tel. 0546 815313

